

‘Ik ben met u’

Dat was het bemoedigende woord van de Heer door de profeet Haggai aan het zwakke overblijfsel dat uit Babel was teruggekeerd: ‘Wees sterk ... werk door, want Ik ben met u’ (Hag. 2:5).

Wanneer wij zijn op de plaats van gehoorzaamheid aan Gods Woord (hoe groot onze zwakheid ook mag zijn) en we alleen Zijn eer zoeken, dan kunnen we de bemoedigende woorden die we zojuist hebben aangehaald, op onszelf toepassen. We kunnen moeilijkheden en tegenstand verwachten, want God laat die toe opdat ons geloof beproefd wordt, maar als Hij met ons is, dan betekent dat alles. Zonder Hem zijn we niets.

Hoe echt voelde Mozes, die trouwe dienstknecht, al deze dingen aan toen hij tegen God zei in het uur van beproeving: ‘Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verdertrekken!’ (Ex. 33:15). Hoe goed wist hij dat alles afhing van de onmisbare tegenwoordigheid en kracht van de Heer om zo’n volk door die grote en vreselijke woestijn te leiden, terwijl er geen menselijke middelen waren om hen te helpen en alles rondom hen hun vijandig gezind was. Maar het is zoals de Heer Zelf tegen Mozes zei: ‘Is de hand van de HEERE te kort?’ (Num. 11:23). Kan Hij Zijn volk er niet doorheen helpen ondanks de tegenstand van de duivel en ondanks de moeilijkheden? Het geloof kan vertrouwen op het zekere woord van God: ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ (Rom. 8:31).

Ook wij hebben Hem elk moment nodig in deze rusteloze en oppervlakkige tijd, waarin de gemakzucht en de wereld zelfs de smaak van ware Christenen bedorven hebben. Maar laten we eraan denken dat onze gezegende Heer ons Zijn tegenwoordigheid helemaal tot aan het eind beloofd heeft, toen Hij zei: ‘En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw’ (Matth. 28:20).

Uit ‘De Morgenster’