

Hoe kom ik in de hemel?

Ik wil vrede met God in mijn hart hebben. Maar hoe kan ik bij Hem komen? Alle religies geven er een ander antwoord op. Daar schiet ik niets mee op. Iedereen heeft zijn eigen ladder waarmee hij in de hemel probeert te komen. Er is maar één probleem: alle ladders zijn te kort. Geen wonder! God is oneindig heilig en verheven. Hoe zou ik ooit een trap kunnen maken om bij Hem te komen?! Want alle mensen hebben gezondigd. We hebben allemaal verkeerde dingen gedaan, gezegd en gedacht waardoor we voor eeuwig v er van God verwijderd zijn. De Bijbel, Gods Boek, zegt dat alle mensen hebben gezondigd en Gods heerlijkheid niet kunnen bereiken. We schieten tekort, onze ladders zijn niet lang genoeg.



Nee, de oplossing moet van G od komen. De ladder moet uit de hemel worden neergelaten. En dank God - dat is gebeurd! De Bijbel zegt dat we door God van onze zonden worden gereinigd. Uit pure genade, omdat God van ons houdt. Hij gaf Zijn Zoon, Jezus Christus, Die de straf voor onze zonden droeg. Daardoor kan God ons nu vergeving, eeuwig leven en  echte blijdschap geven. Grijp die reddingsladder met beide handen aan! (lees de Bijbel, Romeinen 3:23-24).

Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema? Neem gerust contact met ons op!