

Hoe kan ik de wil van God kennen?

Over het belang van gemeenschap met de Heer als we Zijn wil zoeken

Veel Christenen zouden graag een gemakkelijk middel willen kennen om de wil van God te kennen, ongeveer net zoals je een recept voor een medicijn ontvangt. Maar er is geen middel dat niet in directe betrekking staat tot de toestand van onze ziel. Ook vragen wij vaak naar de wil van God en naar Zijn leiding in omstandigheden waarin wij ons niet bevonden zouden hebben als wij Zijn wil gedaan hadden. Als ons geweten echt in orde zou zijn, dan zou de directe werking zeker zijn dat wij proberen om uit deze omstandigheden te komen. Onze eigen wil heeft ons daar gebracht en daarom zouden wij graag de troost van de leiding van God genieten op een pad dat wij zelf gekozen hebben. Helaas is dit maar al te vaak het geval.

Wij kunnen er zeker van zijn, dat het ons niet moeilijk zal vallen om de wil van God te weten als wij ons dicht genoeg bij de Heer bevinden. In een lang en werkzaam leven kan het zeker voorkomen dat God in Zijn liefde ons niet altijd direct Zijn antwoord geeft, opdat wij onze afhankelijkheid van Hem zouden voelen, vooral wanneer iemand geneigd is om naar zijn eigen wil te handelen. 'Als dan uw oog eenvoudig is, zal uw hele lichaam verlicht zijn' (Matth. 6:22). Daaruit volgt dat wanneer het lichaam niet verlicht is, het oog ook niet eenvoudig is.

Misschien zal men zeggen: 'Dat is een slechte troost'. Maar ik antwoord: 'Het is een rijke troost voor allen voor wie het de enige begeerte is een eenvoudig oog te hebben om met God te wandelen. Natuurlijk is dit geen troost voor hen die graag van het zoeken naar Gods wil verlost willen zijn'. Het beginsel blijft hetzelfde: 'Wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben' (Joh. 8:12).

Aan deze morele wet van het Christendom kun je je niet onttrekken. Daarom bidt de apostel in Kolosse 1:9b-10: 'Dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen, in alles [Hem] welbehaaglijk, en in alle goed werk vrucht te dragen en op te groeien door de kennis van God'. De wederzijdse verbinding van deze dingen is van grote waarde voor onze ziel. Als iemand de Heer waardig wil wandelen, dan moet hij de Heer ook kennen; en op deze weg groeien wij weer in de kennis van de wil van God. 'En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag toenemen in kennis en alle inzicht, om te beproeven wat het beste is, zodat gij zuiver en onberispelijk zijt, tegen de dag van Christus' (Fil. 1:9-10).

Wij zullen daarom alleen maar bekwaam zijn om de wil van God te onderscheiden als onze geestelijke toestand in orde is. Wat wij te doen hebben, is ons dicht bij de Heer te houden. God zou niet goedertieren tegenover ons zijn als Hij ons veroorloofde Zijn wil te kennen zonder een wandel in Zijn gemeenschap met Hem. Wie daarom deze wil probeert te verstaan terwijl hij in meerdere of mindere mate van God verwijderd is, die zoekt zoiets op een verkeerde manier en zal nooit Gods wil leren kennen, maar steeds in het donker blijven rondtasten.

onbekend.