

Hij stierf voor mij

Heer Jezus, 't waren ook mijn zonden
die U zo smartelijk verwondden
op 't angstig kruis van Golgotha,
waar G' in Uw lichaam hebt gedragen
mijn zonden; waar G' ontvingt mijn slagen.
Met diepe ootmoed sla ik ga
hoe U daar werd gestraft voor mij.
Voor zulk een prijs kocht U mij vrij!

O, welk een zee van bitter lijden
was nodig om mij te bevrijden.
U bent zelfs in de dood gegaan.
Mijn Heiland, dank dat Gij Uw leven
voor mij, zó schuldig, hebt gegeven!
U Die geen zonde had gedaan,
Die vlekkeloos en heilig waart,
werd om mijn zonden niet gespaard.

Uw lijden is niet af te meten.
Geef dat ik nimmer mag vergeten
wat U mijn redding heeft gekost!
Geef dat ik mij heel diep mag buigen;
dat 'k van mijn Redder mag getuigen
Die mij van zonden heeft verlost.
Voor al Uw lijden, dierb're Heer,
wil 'k U aanbidden, telkens weer.