

Hij komt spoedig

Meerdere malen heeft onze geliefde Heere gezegd, dat Hij spoedig zal komen. In Openb. 3:11 zegt Hij: "Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt". Meer dan ooit zien wij in onze dagen, hoe het satan er alles aan gelegen is om ons te ontnemen wat wij hebben. Houd wat u hebt; dat wil zeggen: Houd het vast. Laat het u niet afnemen. De gelovigen in Filadelfia hadden kleine kracht, maar de Heer zegt tot hen: U hebt Mijn woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend (Openb. 3:8b). En hoe hebben wij het nodig om dat kostbare Woord in onze harten te bewaren, opdat wij het niet verliezen. De psalmist zegt: ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou" (Ps. 119:11). Alleen zo kunnen wij bewaard worden in gemeenschap met de Heere. En het woord van de Heere God bewaren kunnen wij alleen als de liefde van onze harten uitgaat naar de Heere (Joh. 14:21,25).

Niet moeilijk

Dan zullen wij ervaren dat Zijn geboden niet zwaar zijn (1 Joh. 5:3). Hoe zou ons ooit zwaar kunnen vallen, wat wij uit liefde tot de Heere Jezus doen, Die zo oneindig veel voor ons gedaan heeft – Hij Die alles, zelfs Zijn kostbaar leven, voor ons over had! Daarom is Zijn woord het Woord van Zijn volharding, omdat Hij tot het eind toe de zware weg gegaan is, die uitliep op het kruis van Golgotha. Hi had ons lief tot het einde toe (Joh 13:1). Wat een Heiland! Hij wil zo graag dat wij samen met Hem onder hetzelfde juk de weg gaan. "Neemt Mijn juk op u en leert van Mij". Wat een zachtmoedige en nederige Leermeester is Hij! O, dan ervaren wij dat Zijn juk zacht, en Zijn last licht is.

Bidden

Hij heeft volhard, en Hij vraagt van ons volharding. Het eerste waarin wij wel hebben te volharden is het gebed. Als het in ons leven in geestelijk opzicht niet goed gaat, is de allereerste oorzaak, dat wij niet volharden in de gebeden (Rom. 12:12). Mochten wij méér op onze knieën gevonden worden voor het aangezicht van de Heere. In Hand. 6:4 vinden wij de juiste volgorde:

1. volharden in het gebed,
2. en in de bediening van het Woord.

Want als het gebed niet volhardend verbonden is met de bediening van het Woord, hoe zal dan het Woord vrucht kunnen dragen?

Volharden

De Heere spreekt over het Woord van Zijn volharding. De apostel schrijft: "De Heere nu moge uw harten richten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus" (2 Thess. 3:5). De Heere geve ons te volharden in alle dingen, waarover Hij in Zijn Woord spreekt. Volharden in het gebed; volharden in het bewaren van Zijn woord. Wij hebben volharding nodig om de wil van God te doen en de beloften te ontvangen. Onmiddellijk daarop wordt gesproken over een zeer korte tijd en over de spoedige komst van de Heere (Hebr. 10:36,37). Geve de Heere ons genade om te volharden. Want dan zijn wij gelukkig te

prijzen. Zelfs Job heeft volhard onder zo uitermate moeilijke omstandigheden (Jak. 5:10,11). Wij kunnen alleen met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, als wij zien op Jezus, onze Overste Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebr. 12:1-3).

Christus bidt voor ons

Hoe heerlijk echter dat de Heere Jezus niet alleen tijdens Zijn leven op aarde heeft volhard, maar dat Hij ook nu nog steeds volhardt om voor ons te bidden. Hij is een barmharrig en trouw Hogepriester (Hebr. 2:17,18). Hoe uitvoerig wordt in de Hebreeënbrief over deze Hogepriester gesproken, Die medelijden heeft met onze zwakheden en Die voor ons tussenbeide treedt (Hebr. 7:25). Wat een dienst verricht Hij voor ons in het hemels Heiligdom, waar Hij voor ons leeft.

*"Daar Gij de Uwen nooit vergeet,
voor hen tussenbeide treedt" .*

En tevens is Hij onze Voorspraak bij de Vader, als wij gezondigd hebben (1 Joh. 2:1). Door deze volharding van de Heere Jezus komen wij eens allen veilig Thuis. Omdat, als onze stappen wankelen, wij weten dat Zijn voetstappen nooit hebben gewankeld. En Zijn liefde wankelt evenmin.

Falen

O, als het van onze volharding afhing, zou het er slecht voor ons uitzien. Want wij falen helaas zo vaak, en schieten soms o zo veel te kort. Wij zien het in ons eigen leven en in dat van anderen. Hoe is het in de praktijk van uw en mijn leven? Hoe staan wij als broeders en zusters tegenover elkaar? Wij weten van ernstige moeilijkheden, die er in verschillende plaatsen zijn, die zich hier en daar zo hoogst ernstig hebben toegespitst, dat het woord uit Gal. 5:15 daarop van toepassing is: "Als u echter elkaar bijt en opeet, kijkt dan uit dat u niet door elkaar verslonden wordt". Hoe diep hebben wij ons te schamen en te verootmoedigen over zoveel liefdeloosheid en koude harten! Want als wij niet volhardden in gemeenschap met de Heere en met elkaar als broeders en zusters, dan verhardden wij en dat is hoogst ernstig. En vooral als wij de schijn proberen op te houden te handelen naar Zijn gedachten.

In Zijn licht komen

Geve de Heere u en mij en al de Zijnen elke dag genade om ons te plaatsen in Zijn alles ontdekkend licht en daarin te oordelen alles wat van het vlees is. Wat brengen wij, wat breng ik er zelf vaak bitter weinig van terecht, om mijn vlees voortdurend te houden in de plaats van de dood. Willen wij achter de Heere aangaan en Hem volgen, dan vraagt Hij van ons, om ons zelf, ons eigen ik, te verloochenen, Zijn kruis op ons te nemen en zo Hem te volgen (Matth. 16:24). En Luk. 9:23 zegt dat wij dit dagelijks moeten doen. Een broeder die hierover sprak, zei eens: Hoe vaak heb ik dat kruis laten liggen. Want het betekent de algehele veroordeling van onszelf, om niet meer voor onszelf te leven, maar alleen voor Hem, Die voor ons gestorven en opgewekt is (2 Kor. 5:15).

Nog even

Paulus schrijft aan de Korinthiërs: "Broeders, de tijd is kort" (1 Kor. 7:29). En aan de Efeziërs: "De dagen zijn boos" (Ef.5:16). Wij hebben weinig tijd meer te verliezen, want de komst van de Heere is zeer nabij. "Laat hij die onrecht doet, nog meer onrecht doen en die vuil is, zich nog vuiler maken" (Openb. 22:11a), want het kwaad in de wereld ontwikkelt zich steeds

meer (2 Tim. 3:13). Maar dan volgt: "... en die rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtigheid doen; en die heilig is, zich nog meer heiligen" (Openb. 22:11b). Geve de Heere dat wij daar ernst mee maken, totdat Hij komt!

G. Fidder