

# Hij geeft de moeden kracht

Jesaja 40:29

Er kan een gevoel van vermoeidheid en machteloosheid over ons komen, wanneer wij een tijd van zware beproeving op ons zien afkomen. De bittere smart heeft je nog niet getroffen, maar je weet dat hij zal komen en je huivert al bij de gedachte eraan. Men zegt dat je duizendmaal meer lijdt alleen al door de vrees voor de dood. Het spreekwoord zegt immers: 'De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest ... maar dat nooit op komt dagen!'

Precies zo ervaren we de beproeving waarvoor we angst hebben. Ik weet dat ik bij het vooruitzicht op lichamelijke pijnen een innerlijke machteloosheid, een verlammende pijn ondervind. Het is niet ongewoon wanneer je met het oog op moeilijkheden en lijden die gaan komen, vermoeid wordt.

Soms worden ook echte Christenen onder de druk van lijden moe en zwak, vooral wanneer de druk maand in maand uit ononderbroken voortgaat. 'De druppel holt tenslotte de steen uit', zegt men wel eens. Wanneer het een hele dag lang op je drupt, word je natter dan wanneer je even door een plensbui loopt. Je kunt niet aan één stuk door ziek of arm of verlaten of door geroddel achtervolgd worden zonder dat je in de verleiding komt om te zeggen: 'Ik ben doodmoe; wanneer zal de dag eindelijk komen en het donker van de nacht wijken?' Ook de meest trouwe kinderen van God kunnen onder een lang aanhoudende druk van lijden ontmoedigd en zwak worden.

Denk dan aan Zijn beloften! 'Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten' (Hebr. 13:5). 'Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht' (2 Kor. 12:9). Wanneer je moe bent, houd je dan vast aan deze beloften van God!

*Uit de dagkalender 'Het Goede Zaad'*