

Hij gaat u voor

Het is een goed begin als wij elke dag die wij ingaan, elk werk dat wij verrichten, elke weg die wij betreden, met de Heer beginnen. De vraag is nu maar, of wij hierin door de Heer gevolgd worden, of dat wij de Heer volgen. De woorden 'Hij gaat u voor', in Markus 16:7 op de opstandingsmorgen door de engel gesproken, geven ons een duidelijk antwoord.

De Heer Jezus ging de Zijnen voor naar Galiléa. Hij ging hen straks ook voor als Voorloper, als overste Leidsman en Voleinder van het geloof. En sindsdien is Hij hen altijd voorgegaan.

In het Oude Testament wordt ons deze waarheid al voorgesteld. We lezen: 'En Hij voerde Zijn volk als schapen, en leidde hen, als een kudde, in de woestijn. Ja, Hij leidde hen zeker, zodat zij niet vreesden' (Ps. 78:52-53). God gebruikt daarbij ook mensen, zoals we lezen: 'Gij leiddet Uw volk, als een kudde door de hand van Mozes en Aäron' (Ps. 77:21). Maar het was toch: 'Gij leiddet'. Het was de Heer Die Zijn volk voorging.

In de geschiedenis van de woestijnreis van het volk Israël komt dit zo mooi uit. De Heer ging de kinderen Israëls voor. Hij zocht de weg voor hen uit. Hij was hun God. Hij voorzag ook in al hun noden. Dit alles naar het woord van de Heer, dat we lezen uit Davids mond: 'Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg, die gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn' (Ps. 32:8). Hij was de Leidsman. Ze hadden Hem maar te volgen, naar Zijn besturend en raadgevend oog te zien. En dan ging alles goed; dan waren ze veilig en zeker; dan behoeften ze niet te vrezen.

Sinds de Heer Jezus op aarde gekomen is en het werk volbracht heeft, is dit niet minder. Hij is ons voorgegaan en gaat ons voor. Hij is voor ons de Weg. Hij is onze God. Hij voorziet ook in al onze noden. Het is een eenvoudige, algemeen bekende waarheid, die we echter telkens weer tot onze lering en vertroosting moeten overdenken. 'Ik zal u onderwijzen', roept de Heer ons toe. Dus we moeten naar Zijn stem luisteren. 'Ik zal u leren van de weg, die gij gaan zult'. Dus hebben we maar op Hem te letten, op Zijn aanwijzingen, opdat we veilig en zeker door het leven zouden gaan. De machtige Overwinnaar gaat ons voor; daarom hebben wij niets te vrezen.

We lezen in Jesaja 59: 'Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hem oprichten' (vs. 19). In dergelijke dagen leven wij. De moeilijkheden nemen toe. 'Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en uit uzelf zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken', zei de apostel tot de oudsten van de gemeente te Efeze (Hand. 20:29-30).

In deze tijden kunnen we alleen bewaard worden door God en door het woord van Zijn genade, door de Heilige Geest, Die de Banier –□□dit is de Persoon van de Heer Jezus Christus□□– tegen de vijand opricht. De Heer Jezus gaat ons voor. En geen macht der hel kan iets tegen Hem uitrichten. Hij kent al onze verdrukkingen. Hij weet al de aanvallen van satan. Alles ziet en hoort Hij. En nu baant Hij ons de weg. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Daarom moeten we niet zelf willen, niet zelf kiezen en eigen wegen bewandelen. Ons oog moet opzien tot onze Heer, Die ons is voorgegaan en Die wil dat wij in Zijn voetstappen wandelen!

Van Stefanus wordt ons meegedeeld dat hij 'zijn ogen op de hemel gericht hield en de heerlijkheid van God zag, en Jezus, staande aan Gods rechterhand' (Hand. 7:55). Dit is ons voorbeeld. Rechttuit moeten wij de hemel inblikken. Daar is, binnen het voorhangsel, onze Voorloper ingegaan, de Heer Jezus, onze Hogepriester. Hij kent al onze zwakheden. Hij is in alle dingen verzocht als wij, uitgenomen de zonde. En met vrijmoedigheid mogen wij naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot tijdige hulp (Hebr. 6:20; 4:15-16).

Al onze noden, lasten, zorgen en smarten mogen wij werpen op Hem, onze Voorloper. Als wij dit doen, zullen wij ervaren hoe Hij voor ons zorgt, hoe Hij onze gebeden beantwoordt. 'Uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen' (Deut. 33:25). Worden de dagen donkerder, dan is ook de sterkte die God geeft, groter. Naarmate de moeilijkheden groter worden, schenkt Hij ook meer genade. Nooit zullen Zijn beloften falen. De Heer Jezus is de macht gegeven in hemel en op aarde. En Hij Die ons voorgedaan is, gebruikt al onze dagen die macht voor ons. 'Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. Vertrouwt op de HEERE tot in eeuwigheid; want in de Heere HEERE is een eeuwige rotssteen [sterkte]' (Jes. 26:3-4).

'Hij gaat u voor'. Hij is ons voorgedaan naar het huis van de Vader. Hij heeft ons daar een plaats bereid. Hij zal weerkomen en ons tot Zich nemen, opdat wij ook zijn mogen waar Hij is. Dus ook straks zal Hij ons voorgaan. Wij zullen Hem maar te volgen hebben. Ook nu gaat Hij ons voor. We hebben dus ook nu niets anders te doen dan Hem te volgen. Opzien tot de Heer Jezus, dát is onze roeping. Wachten tot het ons duidelijk is wat Hij wil, tot we opmerken welke weg Hij ons inleidt, tot we Hemzelf zien, Die het ook óns heeft laten toeroepen: 'Hij gaat u voor!'

Schrijver onbekend.