

't Werkende Woord

(1 Thess. 2:13, Jes. 55:11, Hebr. 4:12)

't Woord, dat in het hart geklonken,
daar een plaats gevonden heeft -
't Woord, dat in de ziel gezonken
in 't diepste van ons leeft -
't Is een levenskrachtig zaad,
dat, gezaaid, óók werken gaat.

Als Gods Woord wordt aangenomen
als van Hem - dus met gezag -
zal het steeds naar buiten komen,
dat 't iets wonderschoons vermag,
't Woord, gekomen van de Heer,
keert nooit ledig tot Hem weer!

Voorspoed vindt het op zijn wegen,
't reinigt het onrein gemoed,
vrede brengt het, licht en zegen,
't kwaad moet wijken voor het goed'.
Hoe de satan 't ook belaagt:
het volbrengt wat God behaagt!

Want Gods Woord, zo vol genade,
is een scherp, tweesnijdend zwaard!
't Dringt door ziel en merg en 't kwade
wordt in niemand ooit gespaard.
Toch - of 't hard óf zacht ons viel -
't zoekt altijd het heil der ziel.

't Woord, dat door Gods Geest gedragen,
in de goede aarde ontkiemt:
dat wil reinigen én schragen,
maar - zo 't nodig is - óók striemt.
Werk o Heer toch door Uw Woord,
zet Uw werk ook in mij voort!