

Het vleesgeworden Woord

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid” (Johannes 1:14).

Het was geen voorbijgaand gezicht, hoe uiterst belangrijk ook, zoals op de heilige berg. Het was een aanschouwen van Zijn heerlijkheid die op een genadige wijze aan Zijn getuigen werd vergund. Niet de heerlijkheid van een aardse overwinnaar, evenmin zelfs een Messiaanse heerlijkheid, maar de heerlijkheid als van een eniggeborene van bij een vader. Geen zwaard is er aan Zijn heup gegord, geen rijden op weg naar de overwinning, geen vreselijke dingen in gerechtigheid (Psalm 45:4-5), maar: het vleesgeworden Woord woonde onder ons, vol van genade en waarheid. Zo iemand is Hij, Die in het begin was en van het begin afwas, en zó werd Hij gekend. Hij was ongetwijfeld de Koning, maar als zodanig wordt Hij hier niet beschreven. Hij is oneindig méér dan een koning. Hij is zelfs God, echter God op aarde én Mens, wonende onder de mensen, vol van genade en waarheid. Zó alleen kon God worden gezien.

Hij woonde [letterlijk: 'tabernakelde' of 'woonde in een tent'] onder ons, vol van genade en waarheid. Het was geen bezoek of een verschijning van God, zoals men in het Oude Testament meemaakte. Neen, als wonende onder ons openbaarde Hij hier God, Die liefde is. Maar genade is meer; het is liefde temidden van het kwaad. Ja, het is liefde, die boven het kwaad uitstijgt en onder het kwaad afdaalt en het kwade door het goede overwint.

Hij, en Hij alleen, was vol van genade en waarheid. Om dit bekend te maken, om God Zelf zó bekend te maken, kwam Hij. Want, zoals genade de werkzaamheid van de Goddelijke liefde temidden van het kwaad is, zo is waarheid de openbaring van alle dingen zoals ze werkelijk zijn, reikend van God Zelf en van Zijn wegen en raadsbesluiten tot aan de mens en tot aan elke gedachte en elk gevoel zowel in de woorden als in de werken van de mens. Ja, de openbaring van elke onzichtbare macht van het goed en van het kwaad door alle tijden heen, tot in alle eeuwigheid. Zo woonde Hij onder ons, vol van genade en waarheid.

W. Kelly.