

Het verschil tussen vrederijk en eeuwigheid

Vraag:

Wat is het grote kenmerkende verschil tussen het 1000-jarig rijk en de eeuwige toestand?

Antwoord:

Het duizendjarig rijk is het onderwerp waar de profetie vol van is. Het is de periode waarin alles wat aan de mens was toevertrouwd in volmaaktheid bestuurd zal worden door Christus, de tweede Mens, terwijl Israël en de Gemeente in de voorafgaande eeuwen alles bedorven hebben en gevallen zijn,.

De eeuwige toestand is nooit het onderwerp van belofte en ook niet van profetie. De eeuwige toestand wordt nergens in het Oude Testament geopenbaard, maar is de vrucht van wat God in Zichzelf is: 'God is licht' en 'God is liefde'.

In het duizendjarig rijk zien we de vervulling van Gods plannen, tot heerlijkheid van Christus en tot zegen van de mens. In de eeuwige toestand - die de kracht is van wat God in Zichzelf is - zal alles getuigen van die absolute volmaaktheid die tot uitdrukking komt in die mooie zin: 'God zal zijn alles in allen'.

In het duizendjarig rijk zal de gerechtigheid op aarde *heersen*, omdat de toestand nog niet volmaakt is en er nog kwaad is, maar in de eeuwige toestand zal de gerechtigheid *wonen*, omdat dan alles absoluut volmaakt en goed is.

W. Scott.