

Het herstel van het Romeinse Rijk

Vraag: Zullen zowel het Oost- als West-Romeinse Rijk hersteld worden volgens Gods Woord? Als dit het geval is zullen dus ook Turkije, Syrië, Libanon, Egypte enz. delen van het herstelde Romeinse rijk worden. Klopt dat?

Antwoord: Volgens Daniël 2:35, 44-45 en 7:12 zal de Heer Jezus bij Zijn komst op aarde om het duizendjarig rijk op te richten niet alleen het Romeinse rijk, maar ook de drie voorgaande wereldrijken vernietigen (Grieks-Macedonisch, Medo-Perzisch en Babylonisch). Dat betekent dus dat die rijken dan zelfstandig zullen bestaan, zij het niet in de oude macht. Dat zegt bijvoorbeeld Daniël 7:12 uitdrukkelijk.

Andere profetieën bevestigen dat ook. Volgens Daniël 11:40 zullen Syrië (Assur) en Egypte tegelijkertijd Israël aanvallen, hoewel dat een bondgenoot is van het Romeinse rijk. En volgens Dan. 8:24 zal die aanvaller een vazal zijn van een ander machtig rijk, dat wel niemand anders kan zijn dan Rusland. Zo vinden we ook in Ezechiël 38, dat er Perzen, Moren (Kusch, waarvan een gedeelte aan de Eufraat woont) en Armeniërs (Togarma) in het leger van Rusland zullen zijn, als dit land in het allereerste begin van het duizendjarig rijk Israël binnenvalt.

Hieruit moeten we dus wel de conclusie trekken dat alleen het West-Romeinse rijk hersteld zal worden. Dit alleen had ook Rome als hoofdstad en middelpunt, zoals het dit ook in de toekomst zal hebben (Openb. 17:9).

H.L. Heijkoop.