

## **Het grote doel van de typen in het Woord van God**

Het gebruik van typen in het Woord van God is iets zeer belangrijks in deze kostbare openbaring en mag zeker niet veronachtzaamd worden. Het schenkt ons een bijzondere genade! Wat in onze betrekkingen met God het meest verheven is, gaat in werkelijkheid bijna ons bevattingsvermogen en de draagwijdte van ons inzicht te boven.

Toch leren wij God Zelf erdoor kennen en genieten dit door de Heilige Geest. Het moet ook wel ons begrip en inzicht te boven gaan, want deze dingen zijn - als ik me zo mag uitdrukken - in overeenstemming met de bekwaamheden van God. Ten opzichte van God is alles werkelijkheid en voor Hem moet deze werkelijkheid eerst bestaan, wil ze ons baten.

Al deze grote en oneindige voorwerpen van ons geloof (oneindig in hun waarde voor God of in de ontvouwing van de beginselen, waarnaar Hij jegens ons handelt) komen door de typen nader tot ons en worden voor ons tastbaar, bevattelijk.

De bijzonderheden van alle genade en alle volmaaktheden, die in de werkelijkheid - het antitype (tegenbeeld) - bestaan, worden ons in het type met een nauwkeurigheid, die van God Zelf is, dicht voor ogen gesteld. Maar dit gebeurt op een wijze, die aangepast is aan ons inzicht en bevattingsvermogen, en met het doel, onze gedachten tot de hoogte van wat God bezighoudt te verheffen.

Het is Christus in al Zijn heerlijkheid naar de gedachten van God, Die ons op deze wijze wordt geschilderd. En we hebben in het Woord alle karaktertrekken en verklaringen van wat in liet type begrepen is, - van Hem, Die de grote werkelijkheid ervan uitmaakt. Gezegend zij Zijn Naam hiervoor!

J.N. Darby