

Een dode waakhond - een lesje over afgoderij



Een Europeaan die in Myanmar (het vroegere Birma) werkte, kocht eens een kleine bronzen hond, die hij op een opvallende plek vóór zijn huis neerzette. Het duurde niet lang of een hele groep voorbijgangers vroeg hem nieuwsgierig: 'Waarom hebt u die hond voor uw deur neergezet?'

'O, omdat ik vaak alleen thuis ben en een hond nodig heb om me te beschermen!'

De mensen begonnen te lachen: 'Maar uw hond kan toch niet zien?! Hij kan niet horen, niet blaffen en niet bijten. Wat heb je daar nou aan?!'

'Aha', zei die man, 'En waarvan zijn jullie goden dan gemaakt? Van hout, steen en metaal! Ze zien en horen niet méér dan mijn bronzen hondje. En jullie buigen je neer voor hen en beweren dat ze jullie beschermen. Hoe vaak heb ik jullie al gezegd dat alleen God in de hemel de ware God is en dat Hij Zijn eigen Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Waarom geven jullie die waardeloze goden niet op in ruil voor de levende God?!'

De voorbijgangers gingen uiteen zonder iets te zeggen. En elke keer als ze weer langs het huis van die zending kwamen, leek het hondje hun wel te zeggen: Jullie goden zijn net als ik...

Misschien denkt u wel dat dat ons in het moderne Europa niet veel te zeggen heeft. We zijn tenslotte geen animisten! O, werkelijk niet? Hebt u nog nooit gemerkt hoe geld, succes, carrière, trots, jaloezie, eerzucht en macht ons als moderne mensen in Europa gevangen nemen en het ons onmogelijk maken eenvoudig te geloven in de levende God? Valt het u niet op dat de levende God wordt veracht, maar dat mensen tegelijk hun hoop stellen op spiritisme, occultisme, waarzeggerij, horoscopen en ga zo maar door? Of op hun bankrekening? Er hoeft maar één bank om te vallen en er is al rusteloze paniek.

Van de Christenen in Thessalonika zegt de Bijbel: U hebt u van de afgoden bekeerd tot God, om de levende en waarachtige God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten (1 Thess. 1:9-10). Zij hadden geluk; ze geloofden als eerste Europeanen in Jezus Christus, de Zoon van God, Die op aarde kwam om mensen uit alle wereldstreken te bevrijden van hun verslavingen en zonden, en hun eeuwig leven te geven.