

Hebt u de Geest ontvangen?

lezen: Gal. 3:1-14

Dit alleen wil ik van u vernemen: hebt gij de Geest ontvangen uit werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?

Galaten 3:2

'Hebt u de Geest ontvangen?' ... is een belangrijke vraag. Iemand die Gods Woord niet kent, zal hierop misschien geen antwoord weten. Deze vraag werd dan ook door de apostel Paulus gesteld aan de twaalf discipelen in Efeze die alleen de doop van Johannes de Doper kenden (Hand. 19:2). Maar door de leer van de apostelen is ons nu wel bekend wanneer iemand de Geest heeft. Daarover kan er gelukkig geen verschil van mening zijn. Paulus erkende niemand als een verlostte, als een broeder, behalve wanneer hij de Geest van Christus had (Rom. 8:9).

Helaas geloven veel Christenen zo weinig in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest dat de vraag in ons hoofdstuk hun ook weinig zegt. Anderen werken intensief om de Geest te krijgen, terwijl er geen werk voor nodig is dan bekering, oprecht berouw en geloof in de Heere Jezus (Ef. 1:13). In diverse stromingen wordt hard gewerkt aan de uitoefening van allerlei wonderlijke gaven. En met welk doel? Om de Geest te krijgen. Of om te bewijzen dat men Hem al heeft. Zonder twijfel is een gebrekkig onderwijs grotendeels verantwoordelijk voor deze stand van zaken. Het vaststaande feit blijft dat de gelovige verzegeld is met de Geest zodra hij gelooft in de Heere Jezus, en hij op die manier het Evangelie ontvangt als het Evangelie van zijn redding.

Deze Galaten hadden de Geest van God ontvangen. Zij waren in de Geest begonnen (vers 3), en zij hadden er veel om geleden (vers 4). Er waren er die door de Geest gediend hadden en zelfs wonderen hadden gedaan (vers 5). Maar, helaas, daarna waren zij teruggekeerd naar de wet, en hadden zij de plaats van zegen opgegeven die Gods Geest ons wil geven.

Toen de Joden onder de wet waren, konden zij de Geest van God helemaal niet ontvangen. Hij kwam pas in Handelingen 2 op aarde om in de gelovigen en in de Gemeente te wonen. Daarvóór gold: 'De Heilige Geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was' (Joh. 7:39). Wat een zegen te weten dat de Heilige Geest in ons woont. Niet omdat we het door eigen werken verdiend hebben, maar alleen uit genade. Hij wil ons leiden door dit leven. Staan we ervoor open?

Uit de dagkalender 'Het Goede Zaad'