

Gratie geweigerd

Een paar vrienden uit het Midden-Oosten vertelden me een interessant verhaal:

Een man werd in de gevangenis gegooid. Het was bewezen dat hij een moord had gepleegd, en dat leverde hem de doodstraf op. Maar op een dag bezocht de sjeik een dorpje. En dat was juist het dorpje waar deze moordenaar vandaan kwam. Alle mensen kwamen bijeen op het grote dorpsplein. Onder hen was ook het dochtertje van deze crimineel. Ze had een plan, en was vastbesloten: ze zou aan de koning om gratie voor haar vader vragen!



Moedig drong ze door de menigte naar voren en kwam voor hem staan. Hij keek haar vriendelijk aan en vroeg wat ze graag wilde. Toen legde ze hem uit dat haar vader in de gevangenis zat in afwachting van de doodstraf. Wanneer hij dood was, zou er niemand meer zijn die voor haar zou zorgen. Kon hij niet zijn best doen om haar vader vrij te laten? De sjeik was diep ontroerd door de moed van dit kleine meisje, en besloot haar vader vrij te laten.

Enkele uren voor de doodstraf overhandigde een cipier een document aan de gevangene: een koninklijke verklaring van gratie voor hem. De moordenaar las de brief, maar kon het niet geloven. Hij bleef maar zitten, stil voor zich uitkijkend. De bewaker zei tegen hem: 'Hé, schiet op. Je bent begenadigd, je bent vrij! Je mag gaan!' Maar de man hield zijn stugge houding vol. Hij kón eenvoudig niet geloven dat het waar was wat hij gelezen had. Hij had de afgelopen weken zó geleden als hij zich het moment van zijn executie voorstelde, dat hij geen enkele hoop meer had. Zo bleef hij verkrampd in zijn cel zitten.

Op de afgesproken tijd kwamen de beulen. Ze waren niet op de hoogte van de gratie die de sjeik verleend had, en namen de man mee naar de executieplek waar hij meteen werd opgehangen... Triest genoeg is dit verhaal ooit écht gebeurd. Het meisje heeft vast en zeker nóg meer geleden toen ze hoorde dat haar vader niet had geloofd in de gratie van de sjeik, terwijl zij er zo haar best voor had gedaan.

Wij waren ook ontroerd toen we dit verhaal hoorden. Niet alleen omdat die man uiteindelijk toch ter dood is gebracht. Maar het raakte ons ook omdat het verhaal ons iets laat zien van de innerlijke toestand van duizenden mensen op aarde, ook in ons eigen land. Want wij allemaal zijn schuldig voor God. Hij is heilig. Een zonde tegen de levende God is niet maar zo een foutje waar je je even voor excuseert, zoals we dat onder elkaar als vrienden weleens doen.

Gratie

is genade die een koning of president verleent aan mensen die schuldig zijn.

Door gratie hoeven ze niet de straf te ondergaan die ze eigenlijk wel verdiend hadden.

Dat is in veel landen iets heel bijzonders.

Het zou wel érg dom zijn om zo'n gratie te weigeren.

Want de gevolgen zijn dramatisch

Maar het bijzondere is dat God elke dag gratie verleent aan mensen die schuldig zijn.

Hoezo? Lees deze flyer maar!

Nee, één enkele zonde brengt voor eeuwig een afstand tussen de heilige God en ons. Elke leugen, diefstal, hoogmoedige gedachte, misbruik van seks, drugs ... al die dingen hebben ons verwijderd van onze Schepper. En we zijn niet in staat om zelf bij Hem terug te komen door onze eigen goede werken, door een godsdienst of wat dan ook. We hebben een Bemiddelaar nodig – iemand die God kent en Die ons kent. Iemand die God en de mensen kent, omdat Hij God is die Mens is geworden: Jezus Christus. God houdt van de mensen, Hij heeft ons lief en wil ons Zijn genade bewijzen. Hij wil ons gratie verlenen, ook al hangt er een doodsoordeel boven ons hoofd door al onze zonden.

Jammer genoeg begrijpen sommige mensen niet dat ze schuldig zijn. Ze denken dat je zelf vrij bent om te bepalen of je slechte of goede dingen doet; ze vergeten dat een eeuwig oordeel dan op ons wacht, zoals de Bijbel het zegt. Anderen begrijpen niet dat God van hen houdt en hen wil verlossen; ze blijven net zoals deze man in de 'gevangenis' van hun zonden, zonder te veranderen, zonder om te keren naar God, totdat de dood en het oordeel over de zonden hen overkomt.

Anderen geloven gelukkig in God. Ze nemen Zijn genade aan die gratis wordt aangeboden aan iedereen die gratie wil. Beste vriend, als u / jij het nog niet hebt gedaan, neem dan vandaag Gods genade aan door het geloof in Jezus Christus!

Rafiq (Egypte)