

## Gods wil of onze wil?

*Toen zei God tegen Bileam: U mag niet met hen meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend.*

*Numeri 22:12*

Kent u het gedrag van Bileam ook? Deze profeet werd door een heidense koning gesommeerd om het volk van Israël te vervloeken. In de daarop volgende nacht zei God hem echter duidelijk, dat Hij dat niet toestond. Maar Bileam had het graag anders gehad. Hij wilde zich deze voordelige zaak niet laten ontgaan. Dus vroeg hij God nog een keer om toestemming. Had God hem Zijn wil niet duidelijk genoeg laten zien? Na de tweede vraag liet God hem de weg van zijn eigen wil gaan, maar niet zonder hem verder tegen te staan.

Met het gedrag van Bileam wordt dus niets anders bedoeld, dan dat we in een zaak Gods wil precies weten – en tóch onze eigen wil doen. Dat is heel ernstig. Wij drukken onze wil door, hoewel de Heer het anders wil. Vaak laat Hij ons dan gewoon gaan. Maar het zal niet tot onze zegen zijn! Juist dat wat in onze ogen het grote geluk betekent, zal God niet kunnen zegenen. Maar aan Gods zegen is alles gelegen.

Het volk Israël gedroeg zich in de woestijn precies hetzelfde. Op een keer wilden ze absoluut vlees te eten hebben, hoewel God hun door het manna genoeg voedsel gaf. Ook toen gebeurde uiteindelijk hun wil. Psalm 106:15 legt echter de gevolgen bloot: 'Toen gaf Hij hun wat zij begeerden, maar henzelf deed Hij uitteren'. Wat een ernstige consequentie van een eigenwillig gedrag! Laat het ons tot waarschuwing dienen!