

God waarschuwt tegen occultisme

‘Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaars, of een bezweerders, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt’ (Deut. 18:10-11).

Occultisme komt in Europa de laatste jaren steeds meer in. We moeten ons wel realiseren: het is nooit verdwenen, en was onder de oppervlakte aanwezig in veel volks- en bijgeloof vermengd met bijvoorbeeld katholicisme en bepaalde folklore. Maar de laatste jaren is er een enorme, groeiende belangstelling voor verborgen dingen, voor openbaringen en krachten die een duivelse oorsprong en een satanisch doel hebben. En dat is des te meer opvallend als je er aan denkt dat de doorsnee Europeaan niets meer wil weten over God en Zijn Woord. De levende God, Die leven, vrijheid en zegen geeft, is in de harten van de mensen ingeruild voor demonen in dienst van de duivel, die dood, slavernij en ellende bewerkt.

Het woord ‘occult’ betekent: geheim, verborgen, geheimzinnig. Veel dingen die God in vroegere tijden veroordeelde in de heidense stammen die in Kanaän woonden, worden in de bovengenoemde tekst vermeld. Deze volkeren zijn zelfs uitgeroeid omdat ze dergelijke dingen bedreven die gruwelijk waren voor God. En nu zijn die gruwelen terug in het post-christelijke Europa, dat de christelijke waarden en normen en bovenal God Zelf verwerpen heeft.

Deze Bijbeltekst laat duidelijk zien wat God verboden heeft, voor Israël zowel als voor alle mensen in alle tijden:

- De poging om verborgen dingen of toekomstige gebeurtenissen te zien en uit te leggen door bovennatuurlijke middelen, bijvoorbeeld door het zogenaamde ‘bestuderen’ van de sterren of door **horoscopen**.
- Het oproepen van boze, demonische machten tot nut voor jezelf of tot schade voor anderen, bijvoorbeeld door een **vervloeking** te laten uitspreken.
- Het **oproepen en vragen stellen aan geesten van doden**.
- En elke andere vorm van contact met bovennatuurlijke machten. Denk maar aan het bekende ‘**glaasje draaien**’ waardoor velen al in de ban van de duivel en onder zijn vloek zijn gekomen, aan bepaalde vormen van kaartspel, aan deelname aan rockfestivals, het luisteren naar muziek van satanische oorsprong enz.

Al deze verschillende middelen heeft satan in het verleden gebruikt om mensen door zijn boze geesten te bedriegen. En hoe is het vandaag de dag? Al deze mensen en praktijken vinden hun oorsprong in de oeroude heidense en animistische praktijken die God overduidelijk veroordeelt: praktijken van waarzeggers, astrologen, helderzienden, hypnotiseurs, magiërs, bepaalde zogenaamde helers, tovenaars, parapsychologen en alle andere vormen van occultisme.

Ook aan bepaalde para- of pseudo-medische beroepen is een groot gevaar verbonden. Zo beweren sommigen dat bepaalde kruiden alleen werken als ze ‘s nachts zijn gezaaid en geoogst – een gebruik dat teruggaat op oeroude Germaanse tovenarij. En acupunctuur vindt zijn oorsprong in het Chinese

heidendom, hoewel het vermengd is met bepaalde medische kennis (zoals trouwens bij alle tovenarij het geval is, ook nu nog in bijv. Afrika). Het gevaar is des te groter omdat Christenen zich soms in hun argeloosheid beroepen op het feit dat God die kruiden en het zenuwstelsel waarvan de acupunctuur gebruik maakt toch geschapen heeft. Jawel – maar niet om ze te laten misbruiken door heidense tovenarij!

Wat wil satan hiermee dan bereiken? Het is zijn hoogste doel om als God te worden aanbeden en het denken van de mensen te beheersen – om hen vervolgens mee te sleuren in de eeuwige straf. Hij weet dat hij daaraan niet zal ontkomen, en sleept het liefst zoveel mogelijk argeloze en misleide zondaren mee. Wie het licht afwijst dat in de Heer Jezus in deze wereld is gekomen, en de boodschap van Gods genade afwijst, die loopt groot gevaar om door occultisme volledig onder de invloed van de duivel, de mensenmoordenaar, te komen. Neem dus Gods waarschuwing serieus!

En als je nu een kind van God bent en je met dit soort dingen hebt ingelaten? Dat is diep treurig, en zeker tot grote schade voor jezelf en je geestelijke leven. Maar God zij dank: er is altijd vergeving mogelijk – ook voor deze zonde. Want als wij onze zonden belijden, dan geldt: God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Joh. 1:9). God reinigt ons zelfs van deze occulte onreinheid en ongerechtigheid! Gods Woord zegt duidelijk dat we werkelijk vrij zijn wanneer de Zoon van God ons heeft vrijgemaakt (Joh. 8:36). Hij kan ons daadwerkelijk van al die last en slavenbanden bevrijden. Maar dan moet ons verlangen wel oprecht zijn deze zonden te belijden én na te laten. `Kinderen, wacht u voor de afgoden!` (1 Joh. 5:21).

uit Näher zu Dir, bewerkt.