

### **Gods vertroostingen**

*'Toen mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt.'* Psalm 94:19

Als de gedachten zich vermeerderren  
en worden tot een berg zo hoog,  
als 't alles duister schijnt te wezen,  
geen lichtstraal zich vertoont aan 't oog,  
dan roept 't benauwde hart om uitkomst.  
Wanneer het die van God verwacht,  
hoort Christus, onze Hogepriester,  
daar bij God, de Vader, onze klacht.

Geen heeft als Hij gestreên, gebeden,  
geen die een lijden droeg als Hij.  
Om onzentwil van God verlaten,  
is God door Hem ons steeds nabij.  
Vermenigvuldigen gedachten  
zich tot een berg, die ons verschrikt,  
dan toont de Vader, hoe in Christus  
Zijn liefd' en troost de ziel verkwikt.

Ga - zo gesterkt - de berg beklimmen.  
Dit voert u nader tot Gods troon.  
Moet u wellicht op aard' veel missen,  
God schenkt u alles in Zijn Zoon.  
O, wat een rijkdom van gedachten  
vervult het hart dat Jezus ziet  
en ook te midden van beproeving  
reeds onuitsprekelijk geniet.

Naar N.C. Otgaar