

God zegt: Geef je hart aan Mij!



Mijn zoon, geef Mij uw hart! (Spr. 23:26)

Het hart in de Bijbel

Het hart – een centraal begrip in het leven van de mensen; en dat geldt niet alleen in medische zin. Daar is het een aanduiding voor het orgaan met als belangrijkste taak de bloedsomloop bij de mens en bij veel dieren te waarborgen.

Dit woord komt ongeveer 800 keer in de Bijbel voor, in verschillende betekenissen, maar nauwelijks in de zin van het biologische lichaamsorgaan. Want Gods heilige Woord is geen natuurwetenschappelijk boek dat zich met gedetailleerde vragen over levende lichamen bezighoudt.

Het hart – centrum van de persoonlijkheid

Zoals het hart in het menselijk lichaam een heel centrale functie bezit, zo wordt ook met 'hart' in zijn overdrachtelijke betekenis het eigenlijke *centrum van de mens* bedoeld; het centrum waarvan alles uitgaat, de kern die het belangrijkste is. In die betekenis gebruikt de Bijbel het begrip 'hart' bijna altijd.

Zo worden met het *hart* onze sympathieën en antipathieën verbonden. Liefde en haat, trouw en ontrouw, onze gevoelens als vreugde en verdriet, somberheid en optimisme. Maar ‘hart’ duidt vooral de zetel van de persoonlijkheid aan, van de wil, van de vastberadenheid en van de besluitvorming. Verschillende Schriftplaatsen maken dit duidelijk:

- Spreuken 4:23: ‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven’. De ‘uitingen van het leven’ zijn de doelstellingen en de basisinstellingen waarvoor je als mens kiest; de uitgangspunten voor je gedrag, je houding, je beslissingen ten aanzien van jezelf, je medemensen en... God!
- Lukas 10:27 zegt: ‘**U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart**, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf’. Hier wordt allereerst gesproken over het hart, dat in liefde op God gericht moet zijn, en pas daarna over de ziel, het lichaam (kracht) en het verstand.

Onze beraadslagingen, overleggingen en besluiten worden in ons *hart* geboren. In dat hart wordt het *voor* en *tegen* afgewogen. Hier vormt zich ook de houding die het individu tegenover God en Zijn naar de aarde gezonden Zoon Jezus Christus inneemt.

Daarbij kan het hart *oprecht* zijn (2 Kon. 10:15), het kan ook *gewillig* zijn (Ex. 35:22), het kan ‘*ongedeeld*’ (d.w.z. trouw en volkomen) op de Heere gericht zijn (2 Kon. 20:3; Jes. 38:3). Maar ons hart kan ook *bang* zijn, *verstokt*, opstandig en ongehoorzaam (Lev. 26:36; Deut. 2:30; Ps. 81:12; Jer. 5:23).

Ons hart kan heel arglistig zijn (Spr. 7:10), dat wil zeggen: het hart kan heel goed voor God en de naaste toneel spelen en de ware bedoelingen verbergen. Maar God doorziet dat toch wel!

***En dan is de grote vraag:
hoe zit het met jouw hart? Met uw hart?
God dwingt niemand, maar Hij vraagt, Hij beveelt zelfs:
Geef je hart aan Mij!***

Een nieuw hart

Gods Woord geeft over het hart van de mens een helder oordeel: ‘Arglistig is het hart, boven alles; ja, **ongeneeslijk is het**, wie zal het kennen?’ (Jer. 17:9). ‘Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen’ (Matth. 15:19). Zo is het gesteld met het hart van de mens die in zonde is gevallen. Het is *ons* hart, mijn en uw hart, zoals het van nature is.

Zo’n hart te hebben is vreselijk! Het moet ons op de knieën brengen voor God in het gebed: *Schep mij een rein hart, o God!*

En dat wil Hij doen! Gods genade bewerkt nieuw leven in een mensenhart dat met berouw tot hem komt en gelooft. Aan zo iemand geeft God een nieuw hart en een nieuwe geest (Ez. 36:26; Jer. 24:7). Een hart dat zichzelf veroordeelt wordt door God gereinigd, door het geloof (Hand. 15:9). Het wordt gereinigd ‘door de gehoorzaamheid aan de waarheid’ (1 Petr. 1:22), ‘door het bloed van Jezus’ (Hebr. 10:19, 22). Wilt u gehoorzaam zijn aan de waarheid en uw hart openen voor God? Het bloed van Jezus Christus zal u reinigen van alle zonden!

Een zuiver hart

'Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien' (Matth. 5:8). Een rein hart is allereerst een gereinigd hart. Zo'n hart kent de Heere Jezus en verheugt zich in Hem. Zo'n gereinigd hart 'roept de Heere aan' met andere ware gelovigen (2 Tim. 2:22). Zo'n hart onderwerpt zich aan Hem in liefde en eerbied en houdt Zijn 'geboden' en Zijn 'Woord' (Joh. 14:21, 23). Dat is alleen mogelijk in het vertrouwen op Zijn genade.

'**Mijn zoon, geef Mij je hart**, en laten je ogen behagen scheppen in Mijn wegen!' (Spr. 23:26). Wanneer ons hart de Heere toebehoort, wanneer wij naar Hem luisteren, dan kunnen we dagelijks ervaren: 'Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?' (Lukas 24:32)

*Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,
want daaruit zijn de uitingen van het leven
(Spreuken 4:23).*

Naar Rainer Brockhaus

© uitgave: Evangelie-Lektuur Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL), www.uhwdw.nl, www.debijbelvoorjou.nl Bestelcode T118