

God wil ons Zijn liefde tonen

Rom. 5:8 -11; 1 Joh. 4:9,10.

Wil God ons Zijn liefde tonen?
God, rechtvaardig, heilig, rein?
Wie kan voor zó'n heilig Rechter
als mens ooit rechtvaardig zijn?
Daarom kan op grond van werken
niemand ooit voor God bestaan.
Op die grondslag zullen mensen
reddeloos verloren gaan.

Toch wil God Zijn liefde tonen:
Hij heeft Zelf de grond gelegd,
waarop zondaars kunnen naad'ren;
niemand is voor Hem te slecht.
Want Gods Zoon is Mens geworden
en heeft 'onder ons gewoond',
't Is in Hem dat God Zijn liefde
en ontferming ons betoont.

Ja, God wil Zijn liefde tonen,
wat een wonder van genâ!
Het bewijs toch van Gods liefde
is het kruis van Golgotha.
God heeft Zelf Zijn Zoon gegeven.
Die volmaakt Zijn wil volbracht.
Op de grondslag van verzoening
zijn wij God nabij gebracht.

God wil ons Zijn liefde tonen.
Er is geen verhind'ring meer:
al Gods eisen zijn bevredigd
tot ons heil en tot Zijn eer.
En nu mogen wij verschijnen
in Gods tegenwoordigheid.
Hem zij lof, dank en aanbidding
nu en tot in eeuwigheid!