

God is groot!

God is groot, zeggen sommigen. Hij geeft je de kracht om je vijand te haten, te achtervolgen, te doden. Dat is indrukwekkend, vinden ze. Eerlijk gezegd heb ik daar zo mijn twijfels over. Moord en doodslag komt toch niet voort uit Gods grootheid? Nee hoor, moord is een hatelijk product van de menselijke verdorvenheid.

Maar **God is groot, dat is wel zeker**. Hij is groot *in macht en kracht*. Hij heeft alle dingen op een fantastische manier gemaakt. De hele wereld is door Hem geschapen, maar wij als kleine mensjes op deze planeet aarde zijn nog mooier gemaakt. Ja: God is groot!

God is ook groot *in heiligheid*. Als Hij niet heilig was, was Hij God niet! Onreine, vuile daden moet Hij oordelen. Onreine gedachten ziet Hij al voordat we ons er zelf van bewust zijn. Onreine, grove, lasterlijke woorden hoort en onthoudt Hij als niemand anders. Egoïsme, boosheid, jaloersheid, haat... Hij ziet het allemaal, want Hij is groot!

God is groot *in rechtvaardigheid*. Onrecht kan Hij niet verdragen. Hij woont in de prachtige hemel. En een onrechtvaardige mens met al z'n onreinheid kan daar nooit binnengaan. Als God dat zou toelaten, zou Hij niet meer groot zijn in rechtvaardigheid. Is een god die moordenaars beloont door hen naar het paradijs te sturen, groot in rechtvaardigheid?

Maar wist u dit al: **de levende God is ook groot in liefde**. Hij zag ons in onze ellende, in al onze zonden, met al die onreinheid waardoor we véer van God terecht zijn gekomen. Hij wist dat we met eigen 'goede werken' nooit in de hemel kunnen komen. Hij wist heel goed dat wij Hem niet wilden, omdat we bang zijn voor Gods heiligheid. En Hij moest ons straffen voor onze zonden.

Maar de grote God hield toch van ons. Zelfs zóveel dat Hij Zijn eigen Zoon naar deze aarde stuurde: Jezus Christus. Hij droeg de straf die wij verdiend hadden. Hij ging in de dood waar ik in moest gaan, om mij het eeuwige leven te geven. Ik weet nu: mijn zonden zijn voor eeuwig vergeven, door Gods genade. Ik ben een kind van God geworden, en Hij is mijn Vader. **Doordat Christus stierf, mag ik leven**. Hij stierf voor mij, ik leef nu voor Hem. Is dat niet geweldig?!

Zo'n God die groot is in liefde ... veel mensen kennen Hem niet. Wat is dat jammer! Maar wij mogen u zeggen: God heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (zo staat het in de Bijbel: Johannes 3:16). Kent u die God al die zo groot is in liefde? Erken uw zonden eerlijk voor God en accepteer de enige redding die Hij u biedt. Geloof in de Heere Jezus, dan vergeeft die grote God uw zonden en u bent voor eeuwig gered!

Ook als traktaat te bestellen bij www.uitthewoordderwaarheid.nl. Bestelcode: T123