

God is getrouw

1. Ten opzichte van onze roeping

"God is getrouw, door Wie gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer" (1 Kor. 1:9).

De apostel richt zich tot "de gemeente van God die te Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen, in elke plaats, die de Naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, zowel hun als onze Heer" (1 Kor. 1:2). Heel veel dingen lieten er te wensen over in Korinthe en toch had God deze gelovigen en deze gemeente rijk gemaakt in Hem, in alle woord en in alle kennis, zodat het hen aan geen genadegave ontbrak (vs. 5-7). Wat een genade van God ondanks hun ontrouw! Hoe verdrietig was zo'n ontrouw ondanks al de ontplooiing van de genadige goedheid van God!

Is dat niet hetzelfde wat wij ondervinden vandaag de dag? Wat zouden wij méér verdienen dan opzij geschoven en weggenomen te worden als dragers van het getuigenis? En toch, God verdraagt ons niet alleen, maar we worden ook nog overladen met weldaden! Dat zou ons hart en geweten moeten treffen en onze verantwoordelijkheid moeten oefenen, want ook wij verwachten de openbaring van onze Heer Jezus Christus, Zijn verschijning in heerlijkheid. Op die dag, "wanneer Hij komen zal om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd" (2 Thess. 1:10).

Maar "wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder ontvangt wat in het lichaam gebeurd is, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad" (2 Kor. 5:10). Deze gedachte over de rechterstoel, verbonden aan de verschijning van de Heer, doet een beroep op onze verantwoordelijkheid. Terwijl we die dag verwachten, laten wij denken aan onze wandel op aarde! God heeft ons geroepen tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, d.w.z. we hebben éénzelfde deel met Hem in de wandel, in de dienst, in het lijden en de smaad, in het gebed, in de lof. Hij is getrouw, Hij zal in ons werken om deze resultaten voort te brengen. Laten we ons niet laten ontmoedigen, als we op onze talrijke zwakheden en gebreken zien! Het mag ons verootmoedigen, maar het drijft ons ook uit tot Hem, Die in ons wil werken en Die getrouw is! Dat niets in ons de vervulling van dit Goddelijke werk mag belemmeren!

2. Ten opzichte van onze beproeving

"U is geen verzoeking overkomen dan menselijke; en God is getrouw, Die niet zal toelaten dat gij boven vermogen verzocht wordt; maar met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven, zodat gij ze kunt verdragen" (1 Kor. 10:13).

Beproevingen in ons persoonlijk leven of in het gemeenteleven schijnen soms boven onze krachten uit te gaan en absoluut onoverkomelijk te zijn. Maar God verzekert ons dat geen enkele beproeving zal uitgaan boven dat wat wij kunnen verdragen. Alle verzoeken zijn menselijke verzoeken, dat wil zeggen, binnen de maat van het menselijke vermogen, want God weet heel goed "wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn" (Ps. 103:14). Hij is getrouw. Hij zal niet toelaten dat wij boven ons vermogen verzocht worden.

Laten we dus moed vatten in onze beproevingen, zij gaan niet uit boven hetgeen God in Zijn wijsheid weet dat Hij ons kan toebedelen. Ook in dit opzicht is Hij getrouw. Laten we niet vrezen. Met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven, zodat wij ze kunnen verdragen. De weg kan moeilijk zijn, wij weten niet hoe wij uitgehouden zullen worden, er mag geen enkele mogelijke uitweg voor ons schijnen te zijn, maar God is getrouw! Hij zendt de beproeving, terwijl Hij tegelijkertijd de hulp en de algehele bevrijding geeft. Hoe bemoedigend is dat voor het geloof!

3. Ten opzichte van onze heiliging

"De God nu van de vrede Zelf heilige u geheel en al; en geheel uw geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen" (1 Thess. 5:23,24).

Geheel en al geheiligd door God. Geest, ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Het lijkt onmogelijk als we denken aan wat we zijn, als we al onze gebreken zien. En toch, God zal het doen! Hij is getrouw, getrouw aan wat Hij is in Zichzelf en aan Zijn karakter. Hij wil verheerlijkt worden in de Zijnen. Maar, ondanks wat wij zijn, ondanks alles wat we kunnen openbaren aan eigen wil of misschien alleen maar aan koude onverschilligheid, Hij zal het doen. Wij zijn zo dikwijls ontrouw, maar Hij Die ons roept, is getrouw. Getrouw aan Zichzelf, aan Zijn eigen heerlijkheid. Deze trouw zal Hij openbaren tot aan het einde in het werk van de praktische heiliging, dat Hij volbrengt in hen die Hem toebehoren. Laten we dus vertrouwen hebben ondanks alles, ondanks onze grote zwakheid en alles wat ons zou kunnen ontmoedigen op de weg. De God van de vrede Zelf zal ons geheel en al heiligen. Hij is getrouw. Hij zal het doen.

4. Ten opzichte van onze strijd

"Overigens, broeders, bidt voor ons, dat het Woord van de Heer zijn voortgang mag hebben en verheerlijkt worden, zoals ook bij u, en dat wij verlost mogen worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet het deel van allen. Maar de Heer is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze" (2 Thess. 3:1-3).

De apostel stond bloot aan de aanvallen van boze en slechte mensen. Wij kunnen ook tegenstand tegenkomen van de zijde van boze mensen, die door duizend middelen het werk van God zoeken te belemmeren; en we lopen gevaar dat we vergeten dat "de wapens van onze strijd niet vleselijk zijn" (2 Kor. 10:4). Laten we omhoog kijken en ons herinneren dat de Heer trouw is. Hij wil ons aan de ene kant versterken en aan de andere kant bewaren voor de boze. David moest zeggen: "Mijn ziel is in het midden der leeuwen ... Zij hebben een net bereid voor mijn gangen ... zij hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven; zij zijn er middenin gevallen" (Ps. 57:5,7). David had de ervaring van de trouw van Hem, Die door de apostel de Thessalonikers laat verzekeren dat Hij ze zou bevestigen, want hij verklaart daarna in Psalm 57:8: "Mijn hart is bereid, o God! mijn hart is bereid; ik zal zingen, en psalmzingen". Hij is bevestigd en bewaard voor de boze, hij heeft de trouw van de Heer ervaren. Laten we er zeker van zijn, dat wij die trouw ook zullen ervaren.

5. Ten opzichte van ons zwak geloofsvertrouwen

"Als wij ontrouw zijn: Hij blijft trouw, want Zichzelf kan Hij niet verloochenen" (2 Tim. 2:13). Over het algemeen is onze ontrouw: ongeloof! Wij geloven wel wat de Schrift zegt over het

heil en de behoudenis, maar is het ook zo met wat onze wandel op aarde betreft? Kunnen we aannemen wat het Woord ons onderwijst en het daarna óók in de praktijk brengen? Helaas, wij zijn zo dikwijls ongelovig. Maar God handelt tegenover ons niet zoals wij handelen tegenover Hem. Als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Hij kan alleen maar handelen in overeenstemming met Zijn eigen karakter en naar de natuur van Zijn Wezen zelf. Hij is Licht en Liefde. Zó'n God komt tussenbeide, werkt in ons en wil zich met ons bezig houden tot aan het einde! Hij blijft getrouw in alle dingen. Dat is onze zekerheid en onze vrede.

Uit: *Le Messenger Evangélique* 1964

De Heer is trouw; Hij zorgt voor al de Zijnen.
Als alle hulp van mensen mocht verdwijnen,
blijft Hij getrouw de Zijnen toegewijd.
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.

De Heer is trouw; al onze levensjaren
zal Hij ons steunen, hoeden en bewaren
tot aan het eind van onze aardse strijd.
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.

Uit: *Geestelijke Liederen* 172