

Vasthouden aan het Hoofd

Vraag: Hoe denkt u over het lezen van boeken uit allerlei evangelische kringen?

Antwoord:

Ruth leerde Boaz kennen, die man uit Bethlehem, 'geweldig van vermogen', machtig en rijk, die zo'n prachtig beeld is van de Heer Jezus. Hij spoorde haar aan op Zijn akker naar aren te zoeken, en niet op andere velden rond te scharrelen. Zo mogen ook wij weten dat Bethlehem groot is, er zijn ongetwijfeld vele boeren waar graan te vinden is, maar de beste akker is daar waar onze ware Boaz ons geestelijk voedsel en kracht wil geven. Graag willen we een toepasselijk stukje van br. Kelly weergeven, die een 'uitnemend godgeleerde' is genoemd door de bekende prediker Spurgeon en vele boeken kende op het christelijke erf, maar die de waarde leerde kennen van de plaats van samenkomen zoals Gods Woord ons die beschrijft.

We geven eerst graag, als inleiding, Kolosse 2:19 in een positieve zin weer: '*... terwijl hij... vasthoudt aan het Hoofd, uit Wie het hele lichaam, door gewrichten en banden ondersteund en samengehouden, opgroeit met de Goddelijke groei*'.

Br. W. Kelly schrijft:

God leidt gelovigen naar de plaats waar het Hoofdschap van Christus - en ook de leiding van de Heilige Geest - wordt erkend en waar ernaar wordt gehandeld. Wat een voorrecht die plaats te kennen! Hoe kunnen gelovigen die dit voorrecht kennen, ooit hun zegen zoeken bij christenen die het Hoofdschap van Christus niet erkennen of er in de praktijk niet naar handelen? Deze waarheden zijn van fundamentele betekenis voor de Gemeente, voor de dienst van gelovigen, enz. We moeten de wil van God vasthouden. God heeft Zijn eigen wil ten aanzien van al deze dingen, en Zijn Goddelijke wijsheid en wegen zouden voor ons veel moeten betekenen.

Hier wordt ons verteld over gewrichten en banden – de verschillende middelen die Christus gebruikt voor de geestelijke zegen en winst van Zijn volk. Het stelt het lichaam in staat beter te functioneren; het concentreert de gelovigen rond om Christus, tot Zijn eigen verheerlijking. Het is goed je in te zetten voor de zegen van anderen. Maar voor de gelovigen is de kracht van het vergaderen tot Christus Zelf het meest waardevolle; niet alleen maar het uitzenden van dienstknechten, maar het samenkomen tot Christus als Heer op de plaats waar geestelijke kracht nodig is om bij elkaar te blijven. Dat is het 'groeien met Goddelijke groei' uit Kolosse 2:19. Dan is er op die plaats groei, troost en bemoediging. De kracht die tot uiting komt ligt niet alleen in het aantal bekeringen, maar Gods kracht werkt ook in positieve zegen en in zelfoordeel.

Waarom is het af te raden zomaar allerlei evangelische lectuur te lezen? Er zijn veel schrijvers in evangelische – en trouwens ook in calvinistische kringen – zowel als cursussen (denk maar aan elementen in de Alpha-cursussen) die behept zijn met diverse dwalingen: de onzekerheid van behoud, verwarring tussen onze positie in Christus en onze vaak zo zwakke praktijk, de mening dat de Gemeente door de grote verdrukking moet gaan, of dat alleen trouwe gelovigen worden opgenomen bij de opname van de Gemeente, charismatische dwalingen over de Geestesdoop en de gaven, dwalingen over het samenkomen van de gemeente, en ga zo maar door. Al die dwalingen staan uiteraard niet in alle boeken, en er verschijnt ook veel goeds, maar toch: voorzichtigheid is op z'n plaats!

Zelfs in veel biografieën over het leven en de dienst van bekende zendelingen, evangelisten e.d. vind je vaak een mengeling van grote geloofsbemoedigingen én ernstige dwalingen: ze zoeken leiding door dromen in plaats van door Gods Woord en Geest; een ex-moslima krijgt een visioen waarin ze haar haren moet afknippen als bewijs dat ze niet langer de plaats van de vrouw in de islam inneemt – maar wel in strijd met 1 Kor. 11; evangelisten onder verslaafden in New York roepen bekeerde jongeren op de 'verdiepende ervaring van de doop met de Heilige Geest' te leren kennen, er is sprake van onbijbelse praktijken rond handenoplegging en gebedsgenezing, zendelingen stellen oudsten aan in een nieuwe 'stamkerk', enz.

Voor álle gelovigen is het gevaarlijk zich aan dwalingen bloot te stellen, maar zeker voor jongeren die het Woord van God nog nauwelijks kennen en door het lezen van zulke boeken of het bezoeken van evangelische manifestaties worden blootgesteld aan leringen die niet de stem van de Goede Herder zijn. Het is beter om aan Zijn stem genoeg te hebben.