

Beveel gerust uw wegen...

Dit lied is geschreven door Paul Gerhardt. In het jaar 1657 werd hij predikant aan de Nicolai-kerk te Berlijn en kreeg daardoor een invloedrijke positie in de hoofdstad van zijn vaderland. Gerhardt was een man van vrede en deed niet mee aan de vinnige strijd die er was tussen de Lutherse en Gereformeerde predikanten. Hij wilde liever de mensen wijzen op de vergevende zondaarsliefde van God en de genade die Hij in Christus aanbiedt. Toch zou hij het slachtoffer worden van de leerverschillen tussen de beide grote kerken. Want de keurvorst Friedrich Wilhelm 'de Grote' wilde de strijd beëindigen en liet daartoe de Berlijnse predikanten een verklaring ondertekenen waarin ze beloofden te zwijgen over het onderscheid in leer. Dit ging de vredelievende en zachtmoedige Paul Gerhardt te ver. Hij meende dat de vorst het niet kon verbieden, de waarheid te verkondigen zoals hij die zag in de opdracht die God hem gegeven had. Door die weigering werd Gerhardt uit zijn ambt ontzet. Hij zou met zijn vrouw teruggaan naar Saksen, hun geboorteland. Zonder middelen van bestaan, hij was nu 60 jaar, overnachtten ze samen in een hotel. Vooral zijn vrouw voelde zich angstig in deze moeilijke situatie. Om haar te troosten zong Gerhardt het volgende lied dat hij al enkele jaren geleden gemaakt had:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
de trouwe hoed' en zegen
van Hem die 't al regeert;
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan. | 2. | Laat Hem besturen, waken!
't Is wijsheid wat Hij doet,
zo zal Hij alles maken
dat g'u verwond'ren moet.
Als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit. |
|----|---|----|--|

Diezelfde avond laat kwamen ze in het hotel in gesprek met twee gezanten van Hertog Christiaan van Merseburg. Zij waren hier gekomen om een zekere predikant te zoeken die uit zijn ambt was ontzet. Verrast keek Gerhardt op. Dat kon niemand anders dan hijzelf zijn! Daarom noemde hij zijn naam, tot grote verbazing van de beide heren. 'Dan kunnen we hier al onze opdracht vervullen', zei één van hen en overhandigde hem een verzegelde envelop. Daarin zat een eigenhandige brief van de Hertog, waarin hij schreef, met droefheid van al de tegenspoed gehoord te hebben en of hij Gerhardt nu financieel mocht helpen totdat de storm voorbij was. Dankbaar en ontroerd gaf hij de brief aan zijn vrouw en toen ze hem gelezen had, herinnerde hij haar aan het lied dat hij daarstraks voor haar had gezongen. Deze wonderlijke uitredding werd spoedig algemeen bekend. Ook de rol die 'Beveel gerust uw wegen' daarbij had gespeeld. En dit gedicht werd een lievelingslied van velen die in verdriet en zorg zijn. Het lied is door een Psalmvers geïnspireerd. Ps. 37:5.