

'Gerechtigd door Zijn genade'

'Want allen hebben gezondigd en bereiken de heerlijkheid van God niet, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door geloof in Zijn bloed, tot betoning van Zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaats gevonden onder de verdraagzaamheid van God' (Romeinen 3:23-25).

Sommigen menen dat de leer van de eeuwige vergeving van de zonden zal leiden tot een zorgeloos leven. Wij zijn echter niet behouden zonder wedergeboren te zijn, waarbij wij een nieuwe natuur hebben ontvangen die de zonde haat. Bovendien ontvangen wij na onze bekering de Heilige Geest inwonend in ons en bevinden wij ons ook onder het onderwijs van de genade: 'Want de genade van God, die voor alle mensen heil aanbrengt, is verschenen, en onderwijst ons, dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten, ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig leven in deze tegenwoordige eeuw, in de verwachting van de gelukzalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons van alle wetteloosheid verlossen zou en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken' (Titus 2:11-14).

Dit alles plaatst deze zaak in een nieuw licht. Hoewel we vergeving van onze zonden hebben ontvangen toen we tot geloof kwamen, weten we dat deze vergeving voor ons is verworven door het offer van Christus aan het kruis. En toen Hij stierf en weer opstond, waren al onze zonden nog toekomstig.

In Romeinen 3:25 wordt gesproken over 'de zonden die tevoren hadden plaats gevonden'. Dit verwijst naar de zonden van gelovigen die in vroegere bedelingen leefden. God 'zag voorbij' aan de zonden van deze gelovigen uit de tijd vóór de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2. Dit vers betekent dus dat het verzoeningswerk van Christus (waarin God voldoening vond), onmiddellijk nadat het volbracht was, aantoonde dat God rechtvaardig was geweest in het 'voorbij zien aan' de zonden van gelovigen in de tijd van het Oude Testament, evenals dat grote en heerlijke verzoeningswerk bewijst dat God rechtvaardig is wanneer Hij in onze tijd de gelovige in de Heer Jezus rechtvaardigt.

F.B. Hole.