

Genade op genade

Vraag: In Johannes 1:16 staat: 'Want uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade'. Wat betekent 'genade op genade'?

Antwoord: Dit gedeelte kan op twee manieren worden uitgelegd; beide echter komen hierop neer dat genade als het ware antwoordt op genade. De vraag is nu in welke zin genade aan genade beantwoordt.

Dat kan:

- 1 doordat genade op genade volgt: de éne genade volgt de andere als het ware op; of
- 2 doordat de genade altijd genade tot gevolg heeft. Dat houdt in dat de genade die iets bewerkt en de genade die er het gevolg van is altijd even heerlijk zijn. Het gaat erom dat uit de Bron van de genade (de Heer Jezus Zelf) altijd alleen maar zuivere genade kan voortkomen.

Zo is er dus, zoals Johannes 1:16 ons voorstelt, in Christus een oneindige volheid van genade. En daarom is ook datgene wat wij uit deze volheid ontvangen, overvloedig, kostbaar, blijvend, Goddelijk, hemels, en in overeenstemming met de hoedanigheden die er in de Bron bestaan, dat wil zeggen in de Heer Jezus Christus Zelf.

We weten dat de Heer niet alleen Zelf genade is, maar ook de Bron van alle genade. Graag geef ik hiervan een voorbeeld uit de Schrift. We lezen in Psalm 89: 'De HEERE zal genade ... geven'. Hij is Zelf genade, en uit Hem komt alle genade voort, die Hij overvloedig wil schenken.

Graag geef ik ook nog een tweetal voorbeelden uit ons dagelijkse leven: de waarde die een bepaalde belofte voor ons heeft, is afhankelijk van de macht en de trouw van degene die iets belooft. En de waarde van een bankbiljet hangt af van de waarborg die de bank ervoor geeft. Immers, hoe meer vertrouwen de mensen stellen in de nationale bank (de bron), hoe meer vertrouwen ze zullen stellen in de waarde van een biljet (dat immers voortkomt uit die bron).

Zo is het nu ook met de genade die wij ontvangen. Deze genade ontleent haar oneindige waarde aan Hem Die Zelf 'vol van genade en waarheid' is.

E.H.W. Luimes