

## Genade én recht – is dat wel mogelijk?

Vanavond zitten er maar weinig passagiers in de trein; het is ook al laat. In één van de coupés zitten twee jonge mannen met donkere haren. Zijn ze misschien moslim? Ik vraag: 'Goiedag, mag ik jullie even storen? Ik heb hier namelijk een paar interessante boekjes over Jezus Christus'. Beide jongelui kijken belangstellend op. 'Jezus Christus is de Zoon van God, Die voor ons op aarde kwam'.

'Ja, ik weet wel dat Jezus een grote Profeet is, maar Mohammed ook', zegt één van hen.

Waarop ik antwoord: 'Maar alleen Jezus is de Zoon van God. Hij heeft iets geweldigs gedaan, want Hij heeft aan het kruis Zijn leven gegeven ... voor óns! God gaf Zijn Zoon omdat Hij van ons houdt, Hij is liefde. Alle verkeerde dingen die we denken, doen en zeggen, zijn zonden die God moet straffen, want Hij is heilig. Niemand kan het probleem van zijn zonden zelf oplossen; zelfs de meest godsdienstige mens heeft Jezus Christus als Redder nodig. Het is zó geweldig: Hij heeft op het kruis de straf op Zich genomen die ik had verdiend. Nu ben ik voor altijd vrij van Gods straf, omdat ik in Jezus Christus geloof'.

De jongelui letten goed op, zodat ik hun nog een oude anecdote kan vertellen: 'Een vorst in het Midden-Oosten had gezworen iedereen in het openbaar zwaar te laten straffen die een overtreding tegen de wet zou begaan. En dan gebeurt het vreselijke: zijn eigen moeder overtreedt de wet. Wat moet de koning nu doen? Zijn oude moeder zal de straf nooit overleven. Moet hij dan deze éne keer het recht maar verdraaien? Nee, want dan zal hij als vorst zijn geloofwaardigheid verliezen!

Na veel gepeins laat hij zijn moeder voor de beul verschijnen, maar vóór de eerste slag op haar rug valt, gaat de sjeik zelf voor z'n moeder staan en neemt haar straf op zich. Zo had het recht onverkort zijn loop, en tegelijkertijd kreeg zijn moeder onverdiende genade. Begrijpen jullie dat? Precies zo heeft Jezus Christus ook met mij gehandeld, toen Hij in mijn plaats Gods straf over mijn vele zonden droeg'.

Eén van de jongelui zegt: 'Daar wordt je toch koud van!' Een poosje later, als ik door de coupé loop, zie ik dat ze allebei verdiept zijn in de boekjes die ik hun gegeven heb over Jezus, de Heer, Die alleen de Weg is om bij God te komen.

*Christus 'is om onze overtredingen verwond,  
om onze ongerechtigheden (zonden) is Hij verbrijzeld.  
De straf die ons de vrede brengt was op Hem,  
en door Zijn striemen zijn wij genezen'  
(zie Jesaja 53:5).*