

Geen oordeel meer

Ik ben al geoordeeld
in Christus, mijn Heer,
toen Hij op het kruis is gestorven.

'k Ben nu gerechtvaardigd,
Hij heeft ook voor mij
verzoening en vrijspraak verworven.

Hij stond op uit de dood!
Wie Hij kocht leeft met Hem
en zal tot in eeuwigheid leven.

God heeft aan een ieder
die in Hem gelooft,
het recht van het kindschap gegeven.

Dit geeft mij de plicht
om gehoorzaam te zijn
aan Hem Die mijn Vader wil wezen.

'k Geniet nu het voorrecht,
dat ik als Gods kind,
geen oordeel of dood heb te vrezen.

Een huisgenoot Gods
mag ik zijn en Zijn Geest
leidt mij naar de eeuwige woning.

Als Christus Zijn Bruid
in het Vaderhuis brengt,
vindt 't Kruiswerk zijn hoogste bekroning!

N.C. Otgaar.