

'Geef ons een koning!'

(1 Samuël 8:4-6)

Vanuit menselijk oogpunt kunnen we Israëls verlangen naar een koning, hier in 1 Samuël 8, wel begrijpen. De tijden waren duister, Samuël werd oud, en zijn zonen wandelden niet met God. Daarom kwamen de oudsten met een oplossing: 'Geef ons een koning!'

Hoe moet hun oplossing het hart van God hebben gesmart! Deze oudsten waren de geestelijke vaders van het volk. Ze wisten welk werk God had volbracht, ze hadden het zelf gezien, en tóch riepen zij: 'Geef ons een koning!' In plaats van het volk terug te brengen naar God, wandelden deze mannen niet door geloof, maar door aanschouwen, waardoor ze God verwierpen.

Maar zijn wij zoveel anders? Soms wensen we immers ook dat we een werkelijk geestelijke broeder onder ons hadden, zoals de oude broeders uit vroeger tijden die geestelijk vaststonden. En dat is inderdaad een grote zegen. Maar wat wij allen nodig hebben is dat wij ons zélf onderwerpen aan het gezag van onze God, aan het hoofdschap van Christus en aan de leiding van de Heilige Geest.

De HEERE zag het geestelijk verval van het volk en kwam als een Goddelijke tuchtmaatregel tegemoet aan hun verzoek om een koning. Zij hadden goede redenen de zonen van Samuël niet te willen, maar in plaats dat zij zich tot God wendden, keerden zij zich tot menselijke hulpbronnen en moesten onder de gevolgen daarvan lijden.

Geve de Heer dat wij leren op Hem te vertrouwen, en niet op mensen.

T.P. Hadley.