

## Gedachten bij het eerste Boek van de Bijbel

In andere artikelen hebben we u reeds geattendeerd op de herdruk van enkele boeken uit de serie 'Aantekeningen op de Pentateuch', van de hand van de bekende schrijver C.H. Mackintosh (1820-1896). Zijn vriend Andrew Miller, eveneens bekend geworden als schrijver, onder andere van een overdenking over het Hooglied, schreef een bijzonder hartverwarmend begeleidend woord bij de eerste Engelse uitgave van de 'Aantekeningen op Genesis', waarvan wij de vertaling graag aan u doorgeven.

Aan allen die het eenvoudige Evangelie van de genade van God liefhebben, wil ik dit boek, 'Aantekeningen op Genesis', van harte aanbevelen. Deze 'Aantekeningen' worden gekenmerkt door een warme liefde voor de Heer. Aangezien ik het voorrecht heb gehad het manuscript te lezen, kan ik spreken als iemand die er veel van geleerd heeft. De algehele zondeval van de mens en Gods volmaakte herstel in Christus worden volledig, duidelijk en vaak op een indringende wijze voorgesteld, met name in de eerste hoofdstukken.

Gezonde, krachtige uitdrukkingen met betrekking tot het wezen van de zonde en het wezen van de genade hebben grote waarde voor dienstknechten van Christus in het evangelie, met name in onze tijd waarin er zoveel oppervlakkigheid is.

Het is verhoudingsgewijs weinig bekend dat het evangelie van Christus juist datgene is wat volmaakt tegemoet komt aan de natuur, de toestand en de kenmerken van de mens; en het wordt nog minder verkondigd. Vandaar dat de harten van velen van Gods geliefde kinderen worden vervuld met twijfels, angsten en onbeantwoorde vragen, die hun gewetens in verwarring brengen. Het geweten zal geen rust vinden, tot het moment dat de ziel zover wordt gebracht dat zij ziet dat het hele vraagstuk van de zonde en van de eisen van de Goddelijke heiligheid eens en voor altijd beantwoord is op het kruis.

Niets kan voldoen aan de nood van een bezwaard geweten, dan alleen het ene, volmaakte offer van Christus, opgeofferd aan God, voor ons, op het kruis: 'Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht' (1 Kor. 5:7). Daar, en daar alléén, zal het geweten een volmaakt antwoord vinden op elke eis; want daar ziet het, door het geloof, dat alle redenen om te twijfelen en angst te hebben weggenomen zijn; daar vindt het de hele vraag van de zonde voor eeuwig opgelost; daar vindt het genoegdoening voor elke Goddelijke eis en een vast fundament voor de tegenwoordige tijd: volmaakte vrede in de tegenwoordigheid van de Goddelijke heiligheid. Christus, 'Die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging' (Rom. 4:25), maakt alles in orde. Op het moment dat we het evangelie geloven, zijn we behouden, en behoren we gelukkig te zijn in God. 'Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven' (Joh. 3:36).

We zien de grootheid van Gods liefde jegens de zondaar in Zijn oordeel over de zonde, in de Persoon van Zijn eigen veelgeliefde Zoon, op het kruis. Daar heeft God, in volmaakte genade jegens ons, met de zonde gehandeld in overeenstemming met Zijn oneindige heiligheid en rechtvaardigheid. Hij daalde af naar de diepten van ons verderf en van al onze zonde, woog het, oordeelde het, en deed het voor eeuwig weg, met wortel en tak, door het vergieten van het bloed van het onbevleete slachtoffer. God heeft 'de zonde in het vlees' (Rom. 8:3) veroordeeld; dat betekent dat Hij daar de boze wortel van de zonde, die in ons vlees is (onze

vleselijke natuur) veroordeeld heeft. Maar dat niet alleen, Hij heeft ook een eind gemaakt aan de daadwerkelijke zonden van elke gelovige (vgl. Daniël 9:24; 'om de zonden te verzegelen' wordt in de Engelse King James Vertaling weergegeven als: 'om een einde te maken aan de zonden'). De hele vraag met betrekking tot de zonde werd dus behandeld en bezegeld op het kruis. 'Simon Petrus zei tot Hem: Heer, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen' (Joh. 13:36). Evenals Abraham en Izaäk alleen waren op de top van de berg in het land Moria, zo waren God en Christus daar alleen, temidden van de ernst en de eenzaamheid van Golgotha. Het enige deel dat wij hadden in het kruis, was dat onze zonden daar waren. De Heer Jezus alleen heeft het volle gewicht van het oordeel over onze zonden gedragen (vergelijk ook 2 Korinthe 5:21 en Hebreëen 9:26,28).

Wanneer we deze gezegende waarheid leren uit Gods eigen Woord en we deze vasthouden in onze ziel door het geloof, door de kracht van de Heilige Geest, dan is er alleen vrede, blijdschap en overwinning. Het leidt de gelovige af van zichzelf, van al zijn twijfels, van al zijn angsten en vragen, en zijn oog is nu gericht op één Persoon, op Iemand Die door Zijn volbrachte werk de grondslag heeft gelegd voor Goddelijke en eeuwige gerechtigheid, en Die nu aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge is als de volmaakte omschrijving voor elke gelovige. Met Hem, ja met Hem alleen, moet het hart van de gelovige zich nu bezighouden.

Het geloof is er volledig van overtuigd dat, wanneer God de zonde wegdoet, de zonde ook werkelijk volledig is weggedaan; dat het werk voleindigd was toen de Heer Jezus uitriep: 'Het is volbracht'; dat God verheerlijkt was, de zondaar behouden, de macht van satan volledig teniet gedaan en de vrede was gevestigd op de meest zekere grondslag. Daarom lezen we: 'De God nu van de vrede, Die uit de doden terugbracht de grote Herder der schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond' (Hebr. 13:20). Hij was de God van het oordeel op het kruis; Hij is de God van de vrede bij het geopende graf. Elke vijand is overwonnen en eeuwige vrede wordt verkondigd door het bloed van Zijn kruis. Hij is 'uit de doden opgewekt door de heerlijkheid van de Vader' (Rom. 6:4). Hij is opgestaan in 'de kracht van een onvergankelijk leven' (Hebr. 7:16), en verbindt iedere gelovige met Zichzelf in de kracht van Zijn opstandingsleven. Gewassen in Zijn bloed, zijn zij aangenomen in Zijn Persoon (zie Ef. 1:6; Kol. 2:10; 1 Joh. 5:20).

Het geloof is er volledig van overtuigd dat wanneer God de zonde wegdoet, de zonde ook werkelijk volledig is weggedaan; dat het werk voleindigd was, toen de Heer Jezus uitriep 'Het is volbracht'; dat God toen verheerlijkt was, de zondaar behouden, de macht van satan volledig tenietgedaan en de vrede was gevestigd op de meest zekere grondslag.

De Heer Jezus is, nadat Hij het verlossingswerk had volbracht, opgestaan in 'de kracht van een onvergankelijk leven' (Hebr. 7:16), en verbindt iedere gelovige met Zichzelf in de kracht van Zijn opstandingsleven. Gewassen in Zijn bloed zijn zij aangenomen in Hem (zie Ef 1:6; Kol 2:10; 1 Joh. 5:20).

Nadat de Heer Jezus zo volledig het werk heeft volbracht dat Hem te doen was gegeven, is Hij opgevaren naar de hemel en is de Heilige Geest op aarde gekomen als een Getuige voor ons dat de verlossing volbracht is: de gelovige is voor eeuwig volmaakt en Christus is verheerlijkt in de hemel.

Toen zijn de apostelen begonnen de blijde boodschap van de behoudenis te verkondigen aan de voornaamste van de zondaren. Het onderwerp van hun prediking was 'Jezus en de opstanding'; en allen die geloofden in Hem als de opgestane en verheerlijkte Mens werden onmiddellijk en voor eeuwig behouden. 'En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven gegeven heeft en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet' (1 Joh. 5:11-12). Er is geen zegen buiten of gescheiden van de Persoon van Christus, de hemelse Mens; 'Want in Hem woont de hele Volheid van de Godheid lichamelijk' (Kol. 2:9). Elke keer sinds die tijd heeft God in Zijn evangelie aan de zondaar een opgestane, levende Christus voorgesteld, als het enige Voorwerp voor het geloof en 'het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft' (Rom. 10:4).

Wanneer we ons oog gericht houden op deze hemelse Christus, dan is er licht om ons heen, dan is er blijdschap en vrede. Maar als we op onszelf zien en bezig zijn met dat wat we bij onszelf vinden, en wat we voelen, of wat er ook tussen ons hart en Christus mag komen te staan, dan is er duisternis, onzekerheid en droefheid in de ziel. Hoe gezegend is daarentegen het eenvoudige evangelie van de genade van God!

De kern van het evangelie voor de verloren zondaar is: 'Komt, want alles is gereed' (Luk. 14:17). Het vraagstuk van de zonde wordt niet opnieuw opgeworpen, maar dat 'zoals de zonde geheerst heeft door de dood, zo ook de genade zou heersen door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer' (Rom. 5:21). Aangezien Christus voor God volkomen genoegdoening heeft bewerkt wat de zonde betreft, is de enige vraag tussen God en uw hart nu: Bent u volkomen tevreden met Zijn Christus als het enige deel voor uw ziel? Dit is de ene grote vraag die het evangelie ons stelt.

Christus heeft alles in orde gemaakt tot eer van God, en nu wil de Vader voor Zijn Zoon een bruiloft aanrichten (vgl. Matt. 22:2), om Hem te eren, Hem groot te maken en Hem te verheerlijken. Is uw hart op dit punt volledig in harmonie met Gods hart? U hoeft geen werken te kunnen tonen, u hoeft geen kracht te hebben, er worden geen vruchten verlangd: God heeft overal in voorzien en heeft alles in gereedheid gebracht. Het is alleen genade, pure genade van God: 'geloof alleen' (vgl. Luk. 8:50). 'Komt, want alles is al gereed' (Luk. 14:17): het bruiloftsmaal, het bruiloftskleed, kronen, de tegenwoordigheid van de Vader, volkomen blijdschap en eeuwige vreugde, alles is gereed, nu, 'gereed om geopenbaard te worden' (zie 1 Petr. 1:5).

Geliefde lezer, bent u gereed? Wat een ernstige vraag! Bent u gereed? Hebt u deze boodschap aangenomen? Hebt u de Zoon omarmd? Bent u gereed om Hem als Heer over alles te kronen? De tafel is gereed, het huis is bijna vol, maar 'nog is er plaats' (Luk. 14:22). U hebt de middernachtsroep al gehoord: 'Zie, de bruidegom! Gaat uit, hem tegemoet!', 'en die gereed waren gingen met hem in ter bruiloft, en de deur werd gesloten' (Matth. 25:6,10). 'Gij dan ook, weest bereid; want op een uur dat gij het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen' (Luk. 12:40).

Maar nu moet ik mijn lezer verwijzen naar de 'Aantekeningen' zelf [nl. de 'Aantekeningen op Genesis', geschreven door C.H. Mackintosh], waar hij dit meest gezegende onderwerp vele

malen volledig en duidelijk uitgelegd zal aantreffen, evenals vele andere onderwerpen van grote praktische waarde, zoals de speciale positie en de volmaakte eenheid van de Gemeente van God, ware heiliging, praktisch discipelschap, zoonschap, enz.

Met uitzondering van de vier Evangeliën is er, denk ik, in de Bijbel welhaast geen Boek dat belangwekkender is dan het Boek Genesis. Het komt tot ons in alle oorspronkelijkheid van Gods eerste Boek voor Zijn volk. De inhoud is gevarieerd, hoogst leerzaam en bijzonder kostbaar voor diegene die Gods hele Boek wil bestuderen.

Deze 'Aantekeningen' leggen we opnieuw neer aan de voeten van de Meester, met het oprechte gebed dat Hij ze wil nemen en verspreiden onder het zegel van Zijn Goddelijke goedkeuring. Amen.

London, A. Miller.