

De geboden van de Heer en het Woord van de Heer

'Als u Mij liefhebt, bewaart Mijn geboden' (Joh. 14:15).

'Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren' (Joh. 14:23).

Er is een verschil tussen de geboden van de Heer en het Woord van de Heer. De geboden zeggen duidelijk wat wij moeten doen; het Woord is de uitdrukking van Zijn gedachten.

Als ik mijn kind een gebod geef, zeg ik hem wat hij verplicht is te doen; en als hij mij liefheeft, dan zal hij dat graag doen. Maar als hij uit mijn woord heeft opgemaakt, dat ik het een of ander graag zou willen zónder dat ik hem uitdrukkelijk geboden heb dat hij iets dergelijks moest doen, dan zal het mijn hart nog veel meer goed doen als ik ontdek dat hij het doet om mij aangenaam te zijn.

En willen wij nu niet voor het hart van Christus aangenaam zijn? Hij heeft ons aangenaam gemaakt; wij behoren dus wel zo veel mogelijk te zoeken Hem aangenaam te zijn. Hij verheugt Zich als wij gehoorzamen uit liefde, immers: zó was Hij ook gehoorzaam aan de Vader. 'Ik heb lust, o Mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands' (Ps. 40:9).

'Als gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb en in Zijn liefde blijf'. Mochten wij meer de gezindheid van de Heer Jezus hebben, Zijn voetstappen navolgen en steeds meer een gewillige, toegewijde en blijde gehoorzaamheid jegens Hem betonen in alle dingen. Laten we hiernaar ernstig streven, opdat Hij Zich kan verheugen en Zijn Naam verheerlijkt wordt in ons en in onze dagelijkse wandel.

C.H. Mackintosh