

Opdat de duisternis wijkt, 17, George Cutting

17. Maar hoe kan ik nu geloven dat ik behouden ben voordat ik het voel?

Gevoelens komen voort uit het geloof. Geloof komt niet voort uit je gevoel!

Een moeder krijgt een brief in een handschrift dat zij niet kent. Hij komt van een arts in Nieuw Zeeland die haar bericht stuurt dat haar enige zoon, na van een ernstige ziekte hersteld te zijn, op weg is naar huis. Dat maakt haar erg gelukkig. Zij is zo blij dat zij van vreugde huilt. Maar waar komen haar gevoelens van blijdschap vandaan? Zij wist dat haar zoon naar huis kwam. Maar hoe wist zij dat? Zij geloofde het bericht van de arts. Waarom geloofde zij wat hij schreef? Zij had gehoord hoe goed hij voor haar zoon was geweest en was overtuigd dat hij niet zou proberen haar te bedriegen.

We moeten dus vier dingen goed onderscheiden:

1. Zij kreeg de brief.
2. Zij geloofde wat erin stond omdat ze wist wie het geschreven had.
3. Zij wist dat haar zoon beter was en onderweg was, doordat zij de brief geloofde.
4. Zij was gelukkig omdat zij wist dat haar zoon gezond was en binnenkort zou thuiskomen.

Zie je niet dat haar gevoelens van blijdschap het laatst komen terwijl jij ze vooraan zou willen plaatsen? Zij zei niet 'ik weet dat hij thuis zal komen, want ik voel mij zo gelukkig', maar: 'Ik voel mij zo gelukkig omdat ik weet dat mijn zoon thuis komt!'

Hebben wij niet Gods brief, waarin Hij ons vertelt over het werk van Christus, dat Hij heeft aanvaard? En waarin Hij vertelt over de dingen die Hij wil geven aan hen die op Hem vertrouwen? Door het geloof nemen wij die blijde boodschap aan en verblijden wij ons.

<i>De Heer Jezus deed het</i>	- <i>op het kruis.</i>
<i>God zegt het</i>	- <i>in Zijn Woord.</i>
<i>Ik geloof het</i>	- <i>met mijn hart.</i>

Ik geloof het, niet omdat ik het voel, maar omdat God het zegt; en God zegt het omdat de Heer Jezus het gedaan heeft. 'Als gij met uw mond Jezus als Heere zult belijden, of met uw hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden' (Rom. 10 : 9). Het geloof zegt vrijmoedig 'Amen' op wat God zegt, omdat God het zegt. Ik hoop dat jij dat ook doet!

George Cutting

***Het boekje 'Opdat de duisternis wijkt'
van de vroegere Engelse evangelist George Cutting
is verkrijgbaar bij www.uhwdw.nl.***