

## Eerbied voor Gods Woord

*"En Ezra opende het boek voor de ogen van het ganse volk,  
want hij was boven al het volk;  
en toen hij het opende, stond al het volk" (Neh. 8:6).*

Ezra, de schriftgeleerde, stond op een speciaal voor dit doel opgerichte verhoging, met het wetboek in zijn handen. Ogenblikkelijk toen hij het opende om daaruit voor te lezen stond het volk als één man op, zonder dat iemand hen daartoe opgeroepen had. Wat een eerbied voor het Woord van God blijkt daaruit. Zeker, het was toen een bijzondere gelegenheid, een buitengewoon feestelijk moment, maar het gedrag van het volk was zonder twijfel God welgevallig en de geschiedenis heeft ook ons veel te zeggen.

Wanneer Gods Woord gelezen wordt, betaamt het ons om daar met gepaste eerbied naar te luisteren. Het is niet zo dat wij het heilige Woord van God alleen maar staande zouden mogen lezen of horen, hoewel dat af en toe, bij bijzondere gelegenheden bijvoorbeeld, zeer zeker op zijn plaats kan zijn. Maar in ons hele gedrag moet toch zichtbaar zijn, dat wij er ons terdege van bewust zijn dat wij het Woord van God lezen. De houding en het gedrag van degene die leest, zou bij degene die luistert onwillekeurig het bewustzijn wakker moeten roepen, dat het gelezene heilig is en dat het nodig is eerbiedig te zijn. Daaruit vloeit als vanzelf voort dat degene die in de samenkomst voorleest, als het kan behoort te staan. Ook bij het lezen van het Woord van God in het gezin is het belangrijk dat in alle harten het bewustzijn wakker is, dat God door Zijn Woord spreekt. Hoe gemakkelijk kan iemand er toe komen de Bijbel "gewoontegetrouw" open te slaan en een gedeelte te lezen, zonder dat er eerbied voor Gods Woord aanwezig is. De Heere geve ons de opmerkzaamheid die bij Zijn Woord past, opdat wij het met een zuiver en goed hart opnemen en er naar handelen.

*Uit "Der Herr ist nahe"*