

Een zeer kostbare parel

"Toen hij nu één zeer kostbare parel gevonden had, ging hij weg en verkocht alles wat hij had, en kocht die" (Matt. 13:46).

Het is een grote troost, dat onze ontrouw de gedachten van de Heere over Zijn Gemeente niet kan veranderen. Daarom leven wij ook, ondanks de scheuringen en afscheidingen onder de kinderen van God, in het gelukkige bewustzijn, dat de Gemeente voor de Heere de ene zeer kostbare parel is en altijd blijft. Zij is immers de vrucht van het lijden en sterven van onze trouwe Heere! Uit alle verlost en gevormd, tot één lichaam verenigd, is zij in de ogen van God de hele schoonheid en heerlijkheid van de Heere Zelf. En voor deze Gemeente heeft de Heere alles verkocht wat Hij had. Hij deed niet voor een bepaalde tijd afstand van Zijn rechten op de heerschappij als Koning over Israël en van Zijn erkenning als de Profeet naar Wie Israël zou horen, maar Hij gaf Zichzelf voor ons over, als slachtoffer, tot een welriekende reuk voor God. Zó groot was Zijn liefde voor Zijn Gemeente, zó hoog de koopprijs voor deze éne zeer kostbare parel!

Hoe komt het, dat wij het vaak zo moeilijk vinden om de verlost en van de Heere als zo waardevol te zien? Omdat wij ons vaak door het uiterlijk laten terneer drukken. Wanneer wij alleen de fouten en gebreken van anderen voor ogen hebben, verheffen wij ons niet tot de hoogte van de gedachten van God. Toch is het nodig om deze blik "vanuit de hoge" te hebben, opdat wij in harmonie met Zijn hart en in vrede met elkaar verder gaan. Dan prijzen wij onze God en Vader voor Zijn wonderbare raad, en danken wij de Heere Jezus voor Zijn liefde en overgave tot in de dood. De Gemeente, in de heerlijkheid eenmaal volledig, blijft voor Zijn hart voor eeuwig deze ene zeer kostbare parel!

Schrijver onbekend.

Uit het maandblad 'Uit het Woord der Waarheid'