

## Een vergadering van gelovigen zoals God het bedoelt

1. Zo'n samenkomst hoort geen andere naam aan te nemen dan die van Christus (1 Kor. 1:12-13); de gelovigen horen alleen tot Hem samen te komen. Zo'n vergadering hoort het lidmaatschap van elke zogenaamde kerk of organisatie die door mensen gesticht is af te wijzen, want de Schrift spreekt alleen maar van één lidmaatschap in het Lichaam, waarvan Christus het Hoofd is, en dat is het behoren tot de ware en enige Gemeente.
2. Ze behoort te erkennen dat het Avondmaal van de Heer de viering is die in haar eigen karakter én in de verbindingen heilig gehouden moet worden, en dat de Heer door Zijn Woord daarbij het gezag hoort te hebben. Daarom moet ze zich afscheiden van alles wat Zijn gezag weigert, de waarheid ontkent, of ons zou verbinden met dergelijke dingen.
3. Ze behoort de aanwezigheid en de leiding van de Heilige Geest te erkennen; ze zal altijd een door de mens ingestelde autoriteit over Gods kinderen afwijzen, en de menselijke wijding tot een ambt of bediening verwerpen. Deze principes moet ze beoefenen in afzondering van datgene wat ermee in tegenspraak is, en in de eenvoud van de apostolische tijd zoals we die beschreven vinden in het Boek Handelingen en onderwezen in de Brieven.
4. Ze behoort allen te erkennen die het geloof belijden, godvrezend leven en vrij zijn van verbindingen die in tegenspraak zijn met de principes van het Woord waaraan wij ons hebben te houden; en ze is geroepen om in gemeenschap met hen te wandelen. Ze moet samenkomen tot de Heer als haar Hoofd en enige Middelpunt, in gehoorzaamheid aan de bovengenoemde waarheden, die ze in de praktijk hoort te vertonen te midden van de algemene afval en het verval – niet met de pretentie het hele volk van God, de hele Gemeente te zijn, maar in nederigheid en in het besef van eigen zwakheid en tekortkomingen.

Groepen gelovigen die op deze manier samenkomen, hebben de verantwoordelijkheid en het gezag om namens de Heer te handelen, binnen de grenzen van Zijn Woord. Gods huis is heilig, en Zijn kinderen zijn ervoor verantwoordelijk Gods heilige karakter te handhaven in Zijn huis; ze zijn niet geroepen om alle mensen in dat huis te omarmen, maar om Hem te vertegenwoordigen in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die Hij hun heeft gegeven.

*John Bloore*