

Een nieuw jaar

**Opnieuw zag ik onder de zon dat niet de snellen de wedloop winnen, en ook niet de helden de strijd...
Tijd en toeval overkomen hun immers allen. Want de mens weet ook zijn tijd niet.**

Prediker 9:11-12

Een reiziger wandelde over een weg. Hij liep met gelijkmatige stappen en zonder ook maar iets naar links of rechts af te wijken. Hij keek recht voor zich uit en hield zijn blik gevestigd op wat voor hem lag. Terwijl hij daar liep, zag hij de een na de ander langs de weg neervallen, zonder weer op te staan! Dit is een figuurlijke beschrijving van het verstrijken van de tijd.

U bewandelt nu de weg van het leven, maar u weet niet voor hoelang. Misschien zult u de lenteknoppen zien ontluiken, maar leeft u niet lang genoeg om de zomerbloemen te zien. Of misschien zult u de herfstbladeren van de bomen zien vallen en ligt u daar in de winter onder. Of u nu met grijze haren of met jeugdige veerkracht het jaar begint, u weet niet hoe het jaar zal eindigen. Of uw dagen nu weinig of veel zullen zijn, de vraag blijft: bent u klaar voor de eeuwigheid? God wil ons leren 'zó onze dagen [te] tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen' (Ps. 90:12). Niets in deze wereld is belangrijker dan het jaar met God te beginnen. De Bijbel zegt: 'Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig' (Jes. 55:6-7).

Hoe belangrijk is het, gezien de onzekerheid van het leven, dat we 'gerechtvaardigd zijn op grond van geloof' en 'vrede hebben met God door onze Heer Jezus Christus' (Rom. 5:1)!

Alleen deze vrede door Christus als uw persoonlijke Verlosser zal u in staat stellen om nu een echt 'Gelukkig Nieuwjaar' te beginnen en te beleven, en met absolute zekerheid uit te zien naar een heerlijke eeuwigheid.

J.F. Paulsen