

Een heerlijke dienst voor iedereen!

Niet alleen de broeders, maar ook de zusters zijn het die lofoffers brengen. Niet alleen wat de broeder zegt die hardop dankt, stijgt op tot God. Nee, juist dat wat misschien wel in hele zwakke woorden uitgedrukt wordt, is vaak de offergave voor God. Niet dat wat een broeder denkt, als hij een gedeelte uit het Woord leest, maar dat wat uit het hart van allen, jong en oud opstijgt wanneer hij iets voorleest of wanneer een lied gezongen wordt, telt voor God. Niet de zang stijgt op naar de hemel, maar dat wat aan geestelijke gevoelens in onze harten is, als wij dat lied zingen is voor God aangenaam. We kunnen immers heel onnadenkend bidden, voorlezen of zingen. Maar wat er oprecht uit ons hart komt, dát is de aanbidding en de lof, die tot God opstijgt.

De broeder die door de Heilige Geest gebruikt wordt, is alleen maar de mond, de spreekbuis van de vergadering. Het kan zo best zijn dat uit de harten van jonge broeders en zusters veel meer lof en aanbidding opstijgt dan uit het hart van die broeder die door de Heilige Geest een Bijbelgedeelte mag voorlezen! De Heer ziet alleen aan wat in oprechtheid opstijgt uit de harten.

Het is gelukkig ook mogelijk dat alle broeders en zusters samenkomen met gevulde harten. Wat een offer zou er dán aan God gebracht worden! Wat zou de Heilige Geest dan veel uit onze harten kunnen voortbrengen om God de Vader deze gevoelens als een volkomen offer aan te bieden! Wanneer we zó met volle harten zouden komen, omdat we ons in de week beziggehouden hebben met de Heer Jezus, wanneer we Hem door de week hebben gezien in Zijn volmaakte overgave tot een welriekende reuk voor God, wanneer we Hem door de week hebben bewonderd in Zijn volmaakte leven – ja, dan wordt God verheerlijkt door wat voor Hem opstijgt uit onze harten.

Op die manier hebben wij gemeenschap met God, omdat wij met hetzelfde bezig zijn waarmee Hij bezig is en wat Zijn hart vult: de kostbaarheid van de Persoon en het werk van Zijn Zoon. Wanneer dat ook onze harten vult, heeft Hij gemeenschap, hetzelfde deel, met ons. Dan spreekt Hij daarover met ons, en wij mogen Hem vertellen dat wat zo groot is geworden voor onze harten.

Wat een wonderbare dienst hebben wij toch! Wij zien de Persoon van de Zoon van God, ‘Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven’. We zien hoe de eeuwige God al Zijn welbehagen in Hem vond, zowel in Zijn werk als in Zijn Persoon.

De eeuwige God, Die nu onze Vader geworden is door de Heer Jezus, wil graag dat ook wij genieten van wat Zijn vreugde is, dat we genieten van wat Zijn hart met welbehagen vult. Hij ziet zo graag dat wij daarin gemeenschap met Hem hebben. Hij wenst uit onze hand de offers van ons hart te ontvangen, de vrucht van de lippen die Zijn Naam belijden, zoals Hebreëën 13:15 het ons zegt. Is dat niet een wonderbare dienst die God aan ons als Zijn kinderen geeft, een heerlijke dienst die wij door Zijn oneindige genade mogen verrichten?