

Een glimlach door mijn tranen heen

In dit boek geeft zuster Janny den Besten-van Boudestein uit Nieuw-Lekkerland haar verhaal van de afgelopen jaren weer: een verhaal van tranen als gevolg van de gevreesde uitslag: borstkanker. Maar ook van een glimlach die door de tranen heen breekt als ze zich de trouw van haar hemelse Vader mag herinneren en de steun van geliefden ervaart. Ze schrijft heel levensecht over haar gevoelens als haar leven op kop komt te staan, en onderzoeken, chemokuren en bestralingen elkaar opvolgen. Maar tussen de tranen door merk je telkens weer de kracht op die ze put uit haar relatie met God. Voor iedereen goed om te lezen, maar zeker ook voor andere gelovigen die zelf zulke beproevingen doormaken.

Dit boek, verschenen bij uitgeverij Barnabas, kunt u in de christelijke boekhandel bestellen, of ook bij onze administratie.

Keurig verzorgd, 104 pagina's, gebonden. Prijs: 14,95.