

Een brief van Christus

Wij hebben in Gods Woord veel Brieven van de apostel Paulus en andere schrijvers, maar een brief van Christus als zodanig vinden wij er niet in. Toch bestaat er een 'brief' in de wereld, 'geschreven niet met inkt, maar met de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van het hart' (2 Kor. 3:3). Zo werden de gelovigen van de gemeente in Korinthe en elders door God gezien.

De Gemeente, ja elke ware gelovige, is een aanbevelingsbrief van Christus in deze wereld. Het licht dat van Zijn aangezicht straalt en door de Gemeente wordt opgevangen, geeft zij terug in deze duistere wereld. Het is hiermee als de maan, die al haar licht dat zij in de nacht verspreidt, van de zon heeft die verborgen is. Zoals de zon een mooi en juist beeld is van de Heer Jezus Christus, zo herinnert ons de maan aan de Gemeente van God. De bron van haar licht is verborgen voor het oog. De wereld ziet Hem niet, maar zij ziet Hem. Zij is verantwoordelijk Zijn licht in een donkere wereld te laten schijnen. De wereld kan door de gelovigen in de Gemeente Christus leren kennen: 'U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen, u van wie gebleken is dat u een brief van Christus bent', zegt de apostel in 2 Korinthe 3:2-3a.

Welk een verantwoordelijkheid! Hoe ernstig behoort zij op haar hoede te zijn tegen al hetgeen de weerkaatsing van het hemelse licht van Christus op enige wijze zou kunnen belemmeren. Maar helaas, de aarde met haar nevels, wolken en dampen stelt zich zo vaak tussenbeide, verbergt het licht en verduistert deze uitstraling. De wereld ziet zo weinig gelijkvormigheid aan Christus in hen die zich naar Zijn Naam noemen. In veel gevallen zijn zij eerder een droevige tegenstelling dan een gelijkenis van Hem.

Om de Heer Jezus getrouw te kunnen weergeven, hebben wij nodig in Zijn licht te wandelen, moet het oog op Hem gevestigd zijn in de heerlijkheid en het hart met Hem vervuld zijn. Waar dit niet het geval is, al zijn wij ook een brief van Christus, kan Zijn beeld niet door ons vertoond worden, noch kan de brief door de wereld gelezen worden. Het is onze wandel die Hem moet openbaren. 'Wie zegt dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft' (1 Joh. 2:6). Bovendien: 'Wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen' (Ef. 2:10).

De Heilige Geest plaatst in het Woord altijd eerst vóór ons wat wij zijn (onze positie), voordat Hij tot ons spreekt van dat wat wij zijn moeten (onze verantwoordelijkheid).

De Christen is wat zijn positie betreft, gelijk aan Christus: '... dat zoals Hij is, ook wij zijn in deze wereld' (1 Joh. 4:17), en daarom wordt hij geroepen 'zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft' (1 Joh. 2:6). Het is niet zoals de wet, op stenen tafels geschreven, die eist wat niemand doen kan, omdat de mens van nature dood is in zonden en in misdaden. Maar het is Christus, op onze harten geschreven door de Heilige

Geest, Die ons verlost heeft van onze zonden, Die ons leven is, met Wie wij verbonden zijn en door Wie wij in staat gesteld worden te wandelen zoals Hij gewandeld heeft.

Alles wat nu van ons verlangd wordt, kunnen wij doen, echter niets zonder Hem. 'Want zonder Mij kunt u niets doen', zegt Hij Zelf (Joh. 15:5). Zal ons leven een levende brief van Christus zijn, zullen wij aan Hem praktisch gelijkvormig worden, dan moeten wij in volle gemeenschap met Hem leven en op Hem zien, ons dáár ophouden waar Hij is.

Om dit te verduidelijken, geef ik hiervan een voorbeeld. Er bestaat een soort inkt, waarmee men geheime dingen schrijft. Het geschrevene met die inkt is geheel onzichtbaar, omdat het schrift niet het geringste spoor achter laat op het papier. Zodra het echter bij het vuur gebracht en warm wordt, komt het schrift duidelijk te voorschijn en kan het gelezen worden, om daarna, wanneer het van het vuur verwijderd is, opnieuw te verdwijnen. Het schrift is er, maar alleen bij het vuur; als het warm wordt kan het gezien en gelezen worden.

Zo is het met de gelovigen. Wij zijn een brief van Christus, maar het schrift, dat is Hij, kan alleen dan gelezen worden, wanneer wij dicht bij Hem leven en door Zijn liefde warm blijven. Hoe meer wij op Hem, de verheerlijkte Heer Jezus zien, des te meer worden wij ook aan Hem gelijkvormig in onze openbaring hier beneden. 'En wij allen, die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van [de] Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door [de] Heer, [de] Geest' (2 Kor. 3:18).

Wij kunnen het zien bij Stéfanus, de diaken, toen hij voor de raad getuigenis aflegde. 'Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen op de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan Gods rechterhand' (Hand. 7:55). En welk gevolg had dat zien op de Heer Jezus in de heerlijkheid? Het stelde hem niet alleen in staat getrouw te zijn tot in de dood, maar maakte hem zó aan de Heer Jezus gelijkvormig, dat hij, zoals de Heer Zelf, voor zijn vijanden bad. Hoe duidelijk kon de brief van Christus in Stéfanus gelezen worden!

Laten wij, zoals eens Stéfanus, naar boven blikken, opdat wij van dáár de kracht en de genade krijgen om hier te wandelen zoals de Heer Jezus gewandeld heeft en om dagelijks meer aan Hem gelijkvormig te worden. Het is hier op aarde, waar de Heer Jezus niet meer lichamelijk verblijft, dat wij geroepen zijn als 'een brief van Christus' Hem aan de wereld bekend te maken. Onze verantwoordelijkheid is groot. Want zowel de verheerlijking van de Heer Jezus als het welzijn van onsterfelijke zielen hangt er van af.

Schrijver onbekend.