

Echte liefde

Hieraan kennen wij de liefde, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven.

1 Johannes 3:16

Misschien heb je al eens gehoord dat God van de mensen houdt. Misschien ervaar je iets van Zijn goedheid, als je in de natuur geniet van Gods schepping. Misschien ken jij ook overtuigde Christenen, die iets van deze Goddelijke liefde in hun omgeving weerspiegelen. Maar heb je de liefde van God werkelijk leren kennen, zoals in ons vers staat?

Heb jij in jouw binnenkamer in stilte over déze liefde dat Hij voor jou Zijn leven heeft gegeven, wel eens biddend nagedacht? In haar volledige omvang zien we de liefde van God bijzonder op het kruis van Golgotha, waar Jezus Christus, de Zoon van God, Zijn leven heeft gegeven. Daar waar de haat van de mensen zijn hoogtepunt heeft bereikt, heeft God niet ingegrepen, maar Zijn enige, geliefde Zoon in de dood gegeven. Waarom? Om ons mensen, Zijn vijanden, genade aan te kunnen bieden, om jou en mij te kunnen vergeven.

Wat een ondoorgroendelijke, heerlijke liefde! Onbegrijpelijk voor het menselijke verstand! En wat doen we met deze liefde? Ze is er, ze heeft zich getoond, om door iedereen persoonlijk toege-eigend te worden. Wie inziet dat hij zonder God heeft geleefd, en omkeert, Hem zijn zonden bekent en het verlossingswerk in het geloof aanneemt, leert genieten van deze liefde. Hij hoort nu bij hen die Gods liefde werkelijk hebben leren kennen, ook al zullen de mensen om hem heen hem niet begrijpen.

Het kennen van deze liefde is overigens geen theoretische kennis, maar een leren kennen met het hart. Gods kinderen, jong of oud, verheugen zich erin, omdat zij deze liefde van God zelf dagelijks ervaren.

Schrijver onbekend.