

## Dopen

Niemand die met God wandelt, in onderworpenheid aan Zijn Woord, zal lichtzinnig denken of spreken over dopen. Als de Heer de doop heeft willen gebruiken als een bepaling van Zijn huis kan niemand het afdanken of versmaden zonder schade te lijden. En dat wordt niet anders door te zeggen dat nu de doop met de Heilige Geest het belangrijkste is. De geestelijke persoon vindt voor alle tijden onderwerping aan de Heer in alle dingen het belangrijkste!

Even schadelijk, en een duidelijk bewijs van vleeselijkheid, is het altijd te praten over het onderwerp van de doop. Niemand laat zijn onwetendheid van het ware karakter en betekenis van de doop meer zien, dan een gelovige die omdat ze de ware vorm van dopen gevonden hebben, die vorm tot de doop zelf maken, alsof het belangrijker is dat iemand onder water wordt geduwd dan de Naam van de gezegende Persoon die in deze instelling gebruikt wordt en zo op degene die gedoopt wordt gelegd wordt.

Je zult altijd zien dat, naarmate men de *doop* meer op de voorgrond stelt en een bepaalde vorm ervan maakt tot iets dat de gemeenschap van de heiligen bepaalt, men in dezelfde mate *Christus* meer uit het oog verliest. Tegelijkertijd zal hun geestelijke toestand en onderwijs een Joods, wettisch karakter krijgen. In plaats dat Christus in het hart regeert en de mens vormt, is het dat wat vereist wordt of dat wat verboden wordt.

Moge onze genadige Heer Zijn geliefde volk bekwaam maken om in alle dingen nederig onderdanig aan Hem te zijn en zich altijd in Hem te verblijden.

Uit 'Missionary Gleanings'