

***Door genade roemen***

O, mijn Heiland, hemelvreugde  
tintelt in mijn ziel als Gij  
mij wilt spreken van Uw liefde,  
van de schatten die U mij  
door Uw kruisdood hebt verworven.  
Voor dit alles dank ik U.  
Van het Bruiloftsmaal daarboven  
geeft U mij een voorsmaak nu.

Hier mag 'k zitten aan de maaltijd  
die U aan de Uwen schonk,  
vóórdát U de lijdensbeker  
op het vloekhout voor ons dronk.  
Al mijn zonden zijn vergeven;  
'k ben nu rein in 't oog van God.  
Door genade mag ik roemen  
in mijn eeuwig zalig lot.