

Door de grote verdrukking?

Vraag: Wie zullen het lijden van de grote verdrukking doormaken?

Antwoord: Het vreselijke karakter van de toekomstige periode van verdrukking wordt ernstig en duidelijk uitgedrukt in Markus 13:19. 'Die dagen zullen zulk een verdrukking zijn, als er niet geweest is van het begin van de schepping die God geschapen heeft tot nu toe, en niet meer zijn zal'. De duur ervan wordt beperkt tot drieëneenhalf jaar, aan het eind waarvan de Zoon des mensen komen zal (Openb. 13; Mt. 24:15,30).

De belangrijkste Schriftplaatsen die van deze periode van ongeëvenaarde verdrukking spreken zijn:

1. Jeremia 30:7. Hier wordt het de 'benauwdheid voor Jakob' genoemd.
2. Daniël 12:1. We zien hier dat het volk van Daniël, de joden, zich in de verdrukking bevinden.
3. Mt. 24:15; Markus 13:19. In deze nieuwtestamentische verwijzingen naar de toekomstige verdrukking verwijst onze Heer naar Daniël 12:1,11. Hij spreekt van de discipelen in de verdrukking en zegt dat ze moeten bidden dat hun vlucht niet plaatsvindt in de winter of op een sabbat. Verder zegt Hij dat de bergen van Judéa een veilige schuilplaats voor hen zullen vormen en Hij dringt erop aan onmiddellijk te vluchten voordat de storm losbarst. Dit alles laat duidelijk genoeg zien dat alleen personen in joodse omstandigheden deze verdrukking zullen doormaken. Dat behalve joden ook anderen zullen lijden is waar. De verdrukking zal in Jeruzalem fel en onstuimig woeden; daar zal de vurige oven van benauwdheid 'zeven maal heter gestookt zijn'. Maar de verdrukking zal zich uitbreiden totdat de hele aarde eronder valt (Openb. 7:9-17).
4. Openb. 7:14. Het is duidelijk dat deze niet-joden die uit de grote verdrukking komen in tegenstelling staan tot de hemelse heiligen. Want één van de oudsten spreekt van de ontelbare menigte van hen die uit de grote verdrukking komen, en hij beschouwt hen als een andere groep dan zichzelf (vs. 14). Geen enkel deel van de Gemeente zal door de grote verdrukking gaan. Er is een heel duidelijke tekst die hen ervan ontheft: 'Omdat u het woord van Mijn volharding bewaard hebt, zal Ik ook u bewaren voor (niet: in) het uur van de verzoeking (of beproeving), die over het hele aardrijk komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen' (Openb. 3:10). De belofte is niet dat ze door het uur van de verzoeking heen bewaard zullen blijven, zoals Noach in de ark, maar voor dit uur, zoals Henoch voor de zondvloed. Joden en niet-Joden zullen dus dit uur van ongeëvenaarde verdrukking meemaken, maar de Gemeente niet.

W. Scott.