

minder naar hen; (2 Johannes :7-10) en ontvang hen niet in uw huis.

Luister niet naar hun vreselijke dwalingen over de Persoon van de Heere Jezus, hun ontkenning van de ernst van de zonde en de noodzaak van bekering, hun loochening van de lichamelijke opstanding van Jezus Christus en hun leer van de vernietiging van de ziel. Dit zijn stuk voor stuk ernstige dwalingen en een aantasting van het Woord van God. Allen die zulke valse leringen geloven, zullen verloren gaan als ze zich niet hiervan bekeren.

**Luister niet naar valse profeten!**



**Bronnen:**

Wachtstoren, ontwaakt!, E.H.W. Luimes  
Folgen die zeugen Jehovahs wirklich Jehovah? (S. Hadley)  
Freiheit durch eine neue Geburt (EPV Neustadt)  
Les témoins de Jehovah sont-ils d'accord avec la Bible? (BPC Valence)  
Témoins de Jehovah ou témoins de Jésus? (BPC Valence)  
Y-a-t-il seulement 144.000 places dans le royaume des cieux? (BPC)  
Zeugen Jehovahs - Geschichte, Lehre, Beurteilung (L. Gassmann)  
Sind Jehovahs Zeugen Christen? (E. Brüning)  
Herders zonder erbarmen (door ex-Jehovah Getuige, Doyon)  
Memorandum relative to the ... Jehovahs Witnesses (BPT Addison)  
Pourquoi je dis 'non' aux Témoins de Jehovah (J.-B. Casterman)

**'De liefde van Christus dringt ons.**

**Namens Christus smeken wij u:  
Laat u met God verzoenen!**

(2 Kor. 5:14, 20)

(Hand. 3:19)

Hebt u / jij vragen?

Wil je meer lezen over dit thema?

Neem gerust contact met ons op!



Deze folder wordt u aangeboden door:



© uitgave: Evangelie-Lektuur

Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)

[www.uhwdw.nl](http://www.uhwdw.nl) / [www.debijbelvoorjou.nl](http://www.debijbelvoorjou.nl)



**DOODLOPEND!**

Wat de Bijbel ons laat zien over de leer van de Jehova's Getuigen

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.

Bestelcode T101

**De Heere Jezus Christus zegt:  
'Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven.  
Niemand komt tot de Vader dan door Mij'.**

**Johannes 14:6**

De Jehova's Getuigen loochenen fundamentele waarheden van het Christelijk geloof, zoals:

### **De drie-eenheid van God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.**

DE BIJBEL, HET WOORD VAN GOD, ZEGT: 'Laat Ons mensen maken' (Genesis 1:26); Romeinen 9:5 ('Christus, Die God is'); 1 Thessalonicensen 1:1 e.a. (de Vader is God); de Heilige Geest is eeuwig, is God (Handelingen 5:3-4; Hebrëeën 9:14 e.a.)

### **De eeuwige Godheid en het eeuwige Zoonschap van de Heere Jezus.**

DE BIJBEL ZEGT: '... zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige Leven' (1 Johannes 5:20-21; zie ook Johannes 1:1-3; Johannes 10:30; Romeinen 9:5).

### **De waarachtige Mensheid en zondeloosheid van de Heere Jezus Christus. Dat Hij niet kón zondigen en dus oneindig hoger dan Adam is.**

DE BIJBEL ZEGT: 'Hem, Die geen zonde gekend heeft' (2 Korinthe 5:21); 'Hij, Die geen zonde gedaan heeft' (1 Petrus 2:22); 'de Rechtvaardige' (1 Petrus 3:18; zie ook 1 Petrus 1:19).

### **De verzoeningsdood van Christus op Golgotha's kruis:**

DE BIJBEL ZEGT: 'Hem ... hebt gij door de handen van wettelozen aan het kruis gehecht en ter dood gebracht' (Handelingen 2:23; zie ook Johannes 20:25).

### **De lichamelijke opstanding van de Heere Jezus Christus.**

DE BIJBEL ZEGT: '... dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt' (1 Korinthe 15:3-4; zie ook Lukas 24:36-48).



### **Het eeuwig voortbestaan van de menselijke ziel en de eeuwige straf voor hen die zich niet tot God hebben bekeerd.**

DE BIJBEL spreekt onder andere van het 'onuitblusbaar vuur' (Mattheüs 3:12), 'de poel van vuur' (Openbaring 20:15), 'de poel die van vuur en zwavel brandt; dit is de tweede dood' (Openbaring 21:8). 'Want ik lijd pijn in deze vlam' (Lukas 16:24). 'Deze plaats van pijn' (Lukas 16:28).

### **De eeuwigdurende hemelse zegen voor hen die in God en Zijn Zoon hebben geloofd.**

DE BIJBEL ZEGT: 'Zó zullen wij altijd met de Heere zijn' (1 Thessalonicensen 4:17; Johannes 14:1-3). 'Ik geef hun het eeuwige leven' (Johannes 10:28).

### **Allen die in de Heere Jezus Christus geloven krijgen deel aan de eeuwige, hemelse gelukzaligheid.**

Het paradijs is volgens de leer van het Wachttorengenootschap maar bestemd voor 144.000 mensen. DE BIJBEL ZEGT: 'Komt tot Mij, *allen* die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven' (Mattheüs 11:28). '... opdat een *ieder* die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (Johannes 3:16).

De 'Jehova's Getuigen' hebben **een eigen Bijbel**, de zogeheten 'Nieuwe Wereld Vertaling', die een vervalsing is van het Woord van God en beslist niet is gebaseerd op de oude, betrouwbare handschriften van de Bijbel. Vele Bijbelteksten (ook van de hierboven genoemde Bijbelteksten als Johannes 1:1 en Romeinen 9:5) zijn door hen verdraaid om hun leringen te ondersteunen.

Lees ze dus na in een betrouwbare vertaling!

### **Wij vragen u dringend:**

- Geloof wat God in Zijn heilig Woord zegt over Zichzelf, over Zijn Zoon én over u als verloren zondaar.
- Keer u af van alle menselijke gedachten over God en uzelf.
- Laat u met God verzoenen, voor het te laat is.
- Geloof in de Heere Jezus; dan alléén zult u behouden worden.

En als u gelooft en uit genade behouden bent, wend u af van hen die deze bedrieglijke en valse lering verspreiden, sta hen niet te woord en luister nog veel