

*Don't
follow
me -
I'm lost
t☹☹!*

Je ziet het soms achterop een auto: *"Don't follow me - I'm lost too!"* - *Volg mij maar niet, ik ben de weg ook kwijt!*

Het zal je maar gebeuren: je komt aan bij de rand van de één of andere mega-stad als Londen of Parijs, waar je vriend je opwacht. Hij rijdt vervolgens voor je uit. Tenminste, dat dènk je ... de rit duurt wel érg lang; uiteindelijk beland je in een vunzig achterbuurtje waar je doodangst uitstaat! Foutje: je dacht toch écht achter de juiste persoon aan te rijden. Die kar léék precies op die van je vriend. Wat nu...?

Tja, da's vervelend. Maar 't is eigenlijk nog veel erger als je de weg naar je levensdoel mist. Als je vergeten bent dat God je heeft gemaakt en van je houdt. Als je je eigen zin (of onzin) maar doet en oppervlakkig plezier maakt zónder eraan te denken: wat is de zin van m'n leven? En wat komt erna? Zou je Gods einddoel écht willen missen: het eeuwige leven, dat Hij geeft aan iedereen die oprecht spijt heeft van zijn zonden, van alle verkeerde dingen die we zeggen, doen, denken... ?! Van al die dingen die ons van binnen besmeuren en ons ongeschikt maken voor de hemel? God wil ons bevrijden. Omdat Jezus Christus voor ons stierf, biedt God ons nu uit genade aan: **vergeving, eeuwig leven, echte blijdschap, diepe vrede ...!**

Zó staat het in de Bijbel, het Boek van God voor jou!

Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema? Schrijf gerust!
Verspreid door: (ruimte voor stempel)