

Dit weet ik, dat God met mij is

Ps. 56:10 b.

Mijn ziel vindt zaal'ge rust en vree
In 't zeker weten: Gij gaat mee,
Als 'k U mijn pad laat kiezen.
Wanneer ik op Uw Woord vertrouw,
in alles, Heer, Uw liefde aanschouw,
zal 'k nooit die vrêe verliezen.

Geef mij een open oog en oor,
houd Zelf mijn voet steeds in Uw spoor,
dat 'k mij door U laat leiden.
Al dreigt er op de weg gevaar,
't is licht om mij, want Gij zijt daar
en zult niet van mij scheiden.

Is soms Uw kind zo moe, o Heer,
Uw liefde toch is sterk en teer,
'k mag gans mij overgeven.
Als 'k voel hoe mij Uw arm omvangt,
mijn ziel te sterker nog verlangt
geheel voor U te leven.

Eens is geen moeheid meer, geen strijd.
In ongekende heerlijkheid
zing ik met nieuwe klanken.
Dan is er niets te vragen, Heer,
daar buig 'k aanbeddend voor U neer,
om eeuwig U te danken!

N.C.Otgaar.