

Discipelschap

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Markus 8:34

De Heer Jezus stelt drie voorwaarden aan iemand die Hem als discipel wil volgen:

1. Een discipel moet zichzelf verloochenen, dus *nee* zeggen tegen zijn eigen opvattingen en wensen. Dat is duidelijk, want maar één iemand kan over ons regeren, en dat moet de Meester zijn en niet ons eigen ik.
2. Een discipel moet ook bereid zijn om zijn kruis te dragen. Je kruis dragen betekent: je eigen dood praktisch verwerkelijken. Je moet bereid zijn om veracht te worden om Jezus' wil. De mensen die de Meester niet mogen en Hem verwerpen, verachten ook Zijn discipelen.
3. Een discipel moet de Meester volgen. Een intentieverklaring alleen is niet genoeg. Je moet de Heer Jezus ook daadwerkelijk volgen. Dat betekent: Hij gaat voorop en jij gaat achter Hem aan. Je kunt niet meer snel voorop lopen. Nee, de Meester gaat voorop, en je volgt Hem na. De weg die Hij kiest en gaat, is ook jouw weg.

Een discipel moet dus aan drie criteria voldoen: een nee voor zijn eigen ik hebben, ja tegen zijn Meester zeggen en bereid zijn Hem ook daadwerkelijk te volgen. Dat is in het dagelijkse leven helemaal niet zo makkelijk. Maar het is wel heel gezegend.

Vaak doen we het zoals een jonge man die van zijn vader een opdracht kreeg. Hij zei snel: Ja, ik ga, maar ging toch niet. Hij zag geen reden om zijn vader te dienen. Maar wij hebben alle reden om onze Heer en Verlosser te dienen en ons beschikbaar te stellen voor Hem! Dat gaat alleen, als we Hem echt uit liefde navolgen.

Uit 'Het Goede Zaad'