

Enkele gedachten over een dienst voor de Heer

De liefde tot de Heer Jezus is de ware drijfveer voor elke Dienst. Een andere drijfveer ken ik niet. Ware dienst is een gevolg van het kennen van de Heer Jezus. Daarom is alleen hij die zijn hart aan de Heer gegeven heeft, in staat Hem te dienen. Elke activiteit naar buiten toe die niet bewerkt wordt door dit beginsel, leidt ertoe dat men geen rekening houdt met Christus, maar dat het eigen 'ik' op de voorgrond treedt. Ik ben bang voor veel activiteit zonder veel gemeenschap!

Het is nodig dat we bij ons werk alles alleen van Gods Geest verwachten. Wanneer we dat doen, wordt alles heel eenvoudig. Er is maar één ding dat werkelijk kracht geeft voor onze dienst, en dat is: heel dicht bij de Heer Jezus blijven. Wanneer we niet bij Hem zijn, zullen de moeilijkheden van ons werk onze harten doen verschrompelen en ertoe bijdragen dat we de ruime, geopende harten en de bekwaamheid verliezen die zo nodig zijn om mensen bekend te maken met Gods liefde

Overigens is dan niet alles meteen duidelijk voor ons. Soms weten we het zelf niet meer, en moeten we slechts door het geloof verder gaan. De beste dienstknechten in het werk van de Heer kunnen dit getuigen.

Geve God meer arbeiders die in overeenstemming met Zijn gedachten Christus voorstellen aan de mensen. Een ware dienstknecht, 'een man Gods', is de meest waardevolle schat in de wereld. Het is echter gevaarlijk om een erkend en gevierd prediker te worden. Wanneer we door de mensen erkend worden, betekent dit nog niet dat we Gods goedkeuring hebben. God kan evenwel Zijn goedkeuring aan ons geven om de verbreiding van de waarheid te bevorderen. Maar wanneer wij alleen op het resultaat letten, zijn we ver verwijderd van de ware Bron van elke dienst. Dit kan een valstrik worden waardoor onze ziel verdort, in plaats dat het een middel is om ons in aanraking te brengen met hen aan wie we Gods liefde mogen doorgeven.

Zoek wat uw werk betreft altijd Gods aangezicht, en steun op Hem. Werken is een gunst die ons verleend wordt. Ware dienst voor de Heer vermoeit misschien ons lichaam, maar versterkt ons hart en maakt ons gelukkig.

Naar J.N. Darby.