

## Dienst in gemeenschap met God

*'Toen wendde de HEERE Zich tot hem [Gideon] en zei: Ga in deze kracht van u ... Heb Ik u niet gezonden?' (Richt. 6:14).*

Verbind uw dienst alleen aan God – niet aan een of andere persoon of groep mensen. U zult door de omgang met anderen mogelijk troost en verkwikking kunnen ontvangen, maar u moet door uw eigen geloof en kracht uw opdracht voor de Heer uitvoeren. Steunen op anderen betekent in feite dat we geen trouwe en van de Heer afhankelijke dienstknechten zijn. Dienst moet beoordeeld worden naar geloof en naar iemands eigen relatie en gemeenschap met God.

Saul mocht dan een profeet zijn wanneer hij zich onder de profeten bevond, maar David was altijd dezelfde, of hij zich nu in een spelonk bevond of ergens anders. Iemands dienst moet uit zijn persoonlijke relatie met God voortvloeien, anders zal er zwakheid zijn.

In ieder tijdperk is de zegen van een ware dienst voortgekomen uit persoonlijke kracht. Als dit niet meer zo is, vervallen we in wereldse patronen. Alles in een dienst van God moet rechtstreeks van God Zelf komen. De neiging om ons in onze dienst voor Hem met anderen te verbinden maakt dat wij op elkaar leunen. Wanneer er belangrijke regelingen getroffen worden om het werk uit te voeren, blijkt niet de erkenning van de inherente zegen die 'niet hoopt op mensenkinderen' (Micha 5:6). Ik verwacht het niet van mensen als ik vertrouwen heb op God. Laat iemand in zijn of haar dienst handelen zoals de Heer hem of haar leidt. De Geest van God mag niet belemmerd worden door mensen.

Alle sterkte komt voort uit de directe kracht van de Heilige Geest in iemand persoonlijk. Paulus en Barnabas waren uitgezonden door de Heilige Geest en door de gemeente van Antiochië opgedragen aan de genade van God, maar ze hadden pas na hun terugkeer weer contact met de gemeente. En toen stemden de medegelovigen vreugdevol en met liefde in met de dienst die was verricht.

Wie talenten had, ging eropuit om er handel mee te drijven. Paulus schrijft dat hij 'terstond niet te rade [ging] met vlees en bloed' (Gal. 1:16). Als iemand het verlangen heeft om te handelen en dat verlangen vergezeld gaat met werkelijke kracht, moet hij opstaan en wandelen. Als hij dit niet kan, is de kracht er niet, en is de poging om in beweging te komen niets anders dan rusteloosheid en zwakte.