

‘Dezen waren edeler ...’

‘Dezen waren edeler dan die te Thessalonika ...’ (Hand. 17:11).

Wij houden daar niet zo van, als er gelovigen ‘edeler’ genoemd worden. Wij houden meer van gelijkheid, vooral hier in het westen, waar vrijheid en gelijke rechten voor iedereen meer gepredikt worden dan wat we hierover in Gods Woord lezen. Maar alle dingen zijn nu eenmaal niet gelijk. Ze zijn nooit gelijk geweest en zullen het ook nooit worden, ondanks alle westerse theorieën.

Sommige mensen en ook sommige vergaderingen zijn edeler dan anderen. Niet op grond van hun aantal, hun geld, hun gebouw of hun naamsbekendheid, maar op grond van de manier waarop ze omgaan met Gods Woord. Sommigen onderzoeken de Schriften dagelijks en gaan na wat Gods Woord zegt. Zij zijn in Gods ogen ‘edeler’. Hoor jij, hoort u bij hen?